



Van de H. Mattheus - 55^e jaargang, nr. 3, 4 juni t/m 15 juli 2020

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

Dit stukje schrijf ik op een moment dat we weer wat ruimte krijgen om te bewegen maar alles nog lang niet normaal is.

Hoe alles zich ontwikkelt weten we nog niet wel krijgen we iedere keer weer wat bewegingsvrijheid er bij. Op facebook en de website van de Paulusparochie kunt u steeds de meest actuele informatie vinden.

De Mariakapel in Eibergen is dagelijks geopend. Twee vrijwilligers die niet tot de risicogroep behoren zorgen voor het openen van de kapel.

Zodra het kan en mag nemen we contact op met de vrijwilligers die normaal de kapel openden zodat zij het weer over kunnen nemen.

Opgave voor het H. Vormsel kan vanaf nu gebeuren. Opgaveformulier kunt u vinden op de website van de St. Paulusparochie.

In deze Echo een bericht over de Actie Kerkbalans. Heeft u, om welke reden dan ook, nog geen bijdrage gegeven /toegezegd wilt u dit dan alsnog doen. Het geld van deze actie hebben we echt nodig om de locatie draaiende te houden. Het is dit jaar een actie vol tegenslagen.

Wij rekenen op u zodat we de actie gunstig kunnen afsluiten.

Namens de locatieraad Wilhelmine Fels de Vrugt

PASTORALE COLUMN 2020

Hij wil nabij zijn.

In het programma van “Nieuwsuur” krijgt, de toen nog minister Bruno Bruins een briefje dat in Nederland de eerste patiënt met het Coronavirus is geconstateerd. Wie had op dat moment kunnen voorzien wat voor een impact dit op de gehele samenleving sterker nog, op de hele wereld heeft. De maatregelen volgen elkaar in hoog tempo op. Scholen, universiteiten, kinderdagverblijven moeten hun deuren sluiten. Net als de restaurants, cafés, musea en de sportlocaties en de bewoners van de verzorgingshuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. Hoe kun je je naaste nog nabij zijn? Als gevolg van het overheidsbeleid dat de Nederlandse bisschoppen hebben overgenomen worden ook alle Eucharistievieringen in besloten kring gevierd. We worden opgeroepen om sociale onthouding te betrachten. Binnenblijven, en alleen naar buiten als het écht noodzakelijk is.

Het hoogtepunt van het liturgisch jaar, de Goede Week, hebben we dus in sociale onthouding moeten vieren. Juist het vieren van de diepe verbondenheid die God met de wereld en met de mensen heeft konden we dit jaar niet in de kerk ervaren. Gelukkig waren er veel mogelijkheden om vieringen op tv of internet te volgen.

Het is een tijd waarin ons geduld sterk op de proef wordt gesteld. Maar hoe gaan wij hier als gelovigen nu mee om? Geduld is een deugd die we ook mogen omarmen.

We mogen de situatie, de werkelijkheid aanvaarden, zoals hij nu is. We kunnen aan die situatie niets doen maar wel hoe we ermee omgaan. Geduld kan ons ook brengen naar de kern waar het in ons leven echt om gaat en het is een positieve houding. Als we geduldig zijn vertrouwen we erop dat het beter wordt. We kijken weer vooruit. En het is een verlangen waar we ons in mogen oefenen. En hoe mooi is het dat we dat allemaal niet alleen hoeven te doen.

De liturgie van de kerk neemt ons eerst veertig dagen na Pasen mee in de verschillende verrijzenisverhalen. Jezus die de leerlingen weer bezoekt die op het meer van Galilea aan het vissen zijn. Ze hebben hun oude leven weer opgepakt terwijl ze écht hoopten op verandering. En het bekende verhaal van de Emmausgangers met twee prachtige citaten. “Brandde ons hart niet toen hij voor ons de schrift ontsloot” (Lucas 24, 32) en “zij herkenden hem aan het breken van het Brood” (Lucas 24, 31). In het jaar van de Eucharistie waar we nu in zitten vieren we de gave die Christus ons heeft gegeven. Zijn lichaam en Zijn bloed. Veertig dagen na Pasen vieren we de Hemelvaart. Christus wordt uit het midden van de leerlingen genomen. Hij doet de belofte aan zijn leerlingen, en daarmee ook ons, hen niet verweest achter te laten. De leerlingen en Maria komen als angstige mensen bij elkaar in de bovenzaal. Tien dagen na hemelvaart ontvangen we tijdens Pinksteren de heilige Geest. De heilige Geest die ons kracht en sterkte mag geven. Paulus schrijft aan de Galaten over de gaven van de heilige Geest (Galaten 5) De heilige Geest die wij met ons vormsel ontvingen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Geduld is een gave van de heilige Geest. We mogen in deze weerbarstige tijd op Gods Geest zelf, vertrouwen dat we de kracht, steun en wijsheid ontvangen om standvastig en vol vertrouwen in deze tijd te staan. In deze tijd zijn veel mensen zich aan het heroriënteren. Volgens mij is dit een uitgelezen kans om de vruchten van de Geest zoals hierboven genoemd weer eens langs te lopen en te bidden tot de heilige Geest. De vruchten van de Geest zijn stuk voor stuk pareltjes waar we dankbaar voor mogen zijn en waar we hoop uit mogen putten. In deze vruchten kunnen we zien hoe God bij ons wil zijn in Zijn sociale nabijheid. Dat de Geest het is die ons denken en doen leidt. Dat Hij het is waarop we mogen vertrouwen. Laten we bidden dat er een pandemie van liefde ontstaat die zeer aanstekelijk en niet te stoppen is.

Rest mij iedereen een goede zomerperiode te wensen.

Gebed tot de Heilige Geest

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.

Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.

En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.

Laat ons bidden, God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.

Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden.

Door Christus, onze Heer.

Amen.

Pastor R. den Hartog

KERKBALANS 2020 H. MATTHEUS KERK

Normaal gesproken zou de kerkbalans al in februari zijn afgerond. Door moeilijkheden met het administratiesysteem moest alles worden uitgesteld. Half maart zou de kerkbalans worden uitgezet, maar door de Coronamaatregelen is de hele actie nog een keer vertraagd.

Sommige wijken zijn al benaderd en opgehaald, anderen wijken zijn nog niet opgehaald. Sommige wijken zijn ook nog niet weggebracht.

Heel vervelend allemaal. We doen een beroep op de parochianen van de H. Mattheus om via mail uw toezegging aan de kerkbijdrage te doen.

Het mailadres is kerkbalanseibergen@gmail.com

U kunt uw bijdrage vervolgens overmaken op rekeningnummer NL58 RABO 0316 4100 04 ten name van St. Paulus Eibergen, onder vermelding van: Kerkbijdragen H. Mattheus-locatie Eibergen.

Wilt u toch liever d.m.v. een opgave strookje uw toezegging doen dan kunt u onderstaande strookje invullen en inleveren bij het secretariaat, Grotestraat 88 Eibergen of bij Fabrieksstraat 6 Eibergen.

Het is anders dan andere jaren en vraagt extra inspanning van u maar we zien geen kans om het op een andere manier te op te lossen.

Werkgroep Actie Kerkbalans H. Mattheus Eibergen

Toezegging of storting Kerkbalans voor het jaar 2020.

de Hr./Mevr.: -----

Adres: -----

is bereid het werk van de locatie H. Mattheus in 2020 te steunen met een financiële bijdrage,

te weten totaal € -----

Betaling zal plaatsvinden op de hierna aangekruiste wijze:

- Incasso eenmalig of in termijnen
- Eenmalige bankoverschrijving naar bankrekening
NL58 RABO 0316 4100 04
- Bankoverschrijving in 2 termijnen en wel mei 2020 en oktober 2020
- Bankoverschrijving in maandelijkse termijnen
- Contant in de envelop

HEILIG VORMSEL 2020

Vóór 15 juli aanmelden voor Vormsel 2020

De derde en laatste stap om bij de katholieke Kerk te horen is het vormsel.

In november 2020 hopen we de vormselvieringen weer te kunnen laten plaatsvinden in de parochies St. Paulus en St. Ludger.



De voorbereidingen daarvoor zijn in gang gezet. De algemene informatieavond voor ouder en kind

kunnen we nog niet plannen in verband met de covid-19 pandemie.

Na het welslagen van het nieuwe project in 2019 zullen we ook dit jaar dezelfde opzet hanteren. Er is één voorbereidingsweekend onder voorbehoud gepland op 6, 7 en 8 november 2020, zonder overnachtingen.



Er zal dus geen reeks van bijeenkomsten zijn voor de kinderen verspreid over een langere periode. Het wordt een korte, bondige inspirerende voorbereiding met jongeren door jongeren. Aanmelden voor deelname aan dit Vormsel Voorbereidingsweekend kan tot uiterlijk tot 15 juli 2020.

We hanteren deze datum strikt in verband met de voorbereidingen en de organisatie. Dus geef het aan elkaar door wanneer u een potentiële vormeling kent.

U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat op de websites staat. Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren. Aanmelden gaat door dit formulier digitaal of per post te sturen aan het Algemeen Secretariaat en de kosten over te maken op het rekeningnummer dat erop vermeld staat.

Centraal secretariaat
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl

Email: secretariaat@sintludger.nl

Voor vragen rondom aanmelden kunt u gerust bellen tel. 0544 464663
Wij willen ons van harte inzetten zodat kinderen in onze parochies het
Heilig Vormsel kunnen ontvangen. We zien uw aanmelding graag
tegemeet.

Over de inleidende ouder-kind bijeenkomst hopen we u na de zomer
(dus na aanmelding) een concrete datum te kunnen geven.

Het aanmeldingsformulier staat op de website, bij mededelingen.

*Mede namens de Vormselwerkgroep St. Ludger/ St. Paulus,
Pastoraal werkster C.A.M. Roetgerink*

MEDEDELING

De voorgenomen Maltareis in samenwerking met Drietour in oktober
2020 gaat niet door.

De nieuwe datum voor volgend jaar is al vastgelegd, namelijk van 4 -
11 oktober 2021

Secretariaat Groenlo

PROTOCOL VOOR PUBLIEKE VIERINGEN IN DE R.-K. KERK VANAF 1 JUNI, UITREIKING HEILIGE COMMUNIE VANAF 14 JUNI

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen en met in achtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni 2020 wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen.

Het Paulusbestuur en de pastores gaan zich verdiepen in dit protocol en kijken hoe het in onze parochie uitgevoerd kan worden.

Of alle kerken in onze parochie vanaf 01-06-2020 al open gaan is nog niet zeker. Willen we de regels goed uitvoeren dan kost dit veel voorbereiding. Op de website van de Paulusparochie en op Facebook wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. Kijk voor het laatste nieuws regelmatig op deze sites. Het is niet altijd mogelijk om het laatste nieuws in de Echo te plaatsen, dit heeft met de verschijningsdata te maken.

Op onderstaande website en op de website van de Paulusparochie kunt u het gehele protocol lezen. www.rkkerk.nl



RKKERK.NL

Officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

Namens de Locatie Wilhelminen Fels de Vrucht

PAULUSDAG 28 JUNI AFGELAST

Begin februari begon al de voorbereiding van de jaarlijkse Paulusdag. Dit jaar zouden we allemaal welkom zijn in het mooie Rekken. De lokale voorbereidingsgroep onder leiding van Carolien Reinders en Maria Karnebeek had al het nodige voorwerk verricht en kon de stuurgroep Paulusdag een mooi programma presenteren.

Maar de coronapandemie laat ook hier haar bedroevende invloed gelden.

De Paulusdag kan vanwege alle beperkingen op 28 juni helaas niet doorgaan. Jammer maar het is niet anders. Bedankt voorbereidingsgroep en stuurgroep!

*Namens het parochiebestuur,
pastoor H.A.M. de Jong*

HELPT U MIJ ZOEKEN?

De parochies St. Paulus en St. Ludger gaan samen een regionale parochie in de Oost Achterhoek vormen.

We zijn op zoek naar leden voor het bestuur van de nieuwe fusieparochie. Enkele leden van de huidige parochiebesturen hebben

aangegeven niet mee te gaan naar het nieuwe bestuur terwijl sommigen hebben aangegeven de overgang naar het nieuwe bestuur – al dan niet voor een kortere termijn – wel te willen maken.

Anders dan vroeger, ken je als pastoor je parochianen niet meer (allemaal).

Met zestien geloofsgemeenschappen heb ik te weinig overzicht en netwerk. Helpt u mij daarom met zoeken! Kent u mensen met een gelovig hart voor de parochie, die over de grens van de eigen geloofsgemeenschap heen dienstbaar willen zijn en die bestuurlijk en financieel bekwaam zijn? Voelt u zichzelf geroepen? Wilt u daar eens over nadenken? En natuurlijk hoeft u zichzelf niet geroepen te voelen om bestuurslid te worden. En u hoeft ook niet zelf iemand te benaderen. Als u ons maar tipt! Wij zijn op u aangewezen. Help zoeken door mij telefonisch of via de mail te wijzen op mogelijke kandidaten. Op de website www.stpaulusparochie.nl vindt u profielen voor de bestuursfuncties. Buiten de aangegeven portefeuilles kan een toekomstig bestuurslid ook een algemene of nog nader vast te stellen taak vervullen.

Mag ik u ook vragen om voor deze bestuurs-formatie te bidden?

*Namens de wervingscommissie, Pastoor H.A.M. de Jong
Tel. 06 12379793 pastoordejong@stpaulusparochie.nl*

DAMESKOOR EIBERGEN 60 JAAR

Het zou eind mei met een feestelijke eucharistie gevierd worden, maar corona zette er ook hier een streep doorheen.

Het dameskoor van de geloofsgemeenschap H. Mattheus Eibergen heeft haar 60^{ste} bestaansjaar herdacht. Zij is dus nog niet met pensioen, ook al beginnen de jaren voor de meeste koorleden te tellen!

Het dameskerkkoor werd in mei 1960 opgericht, omdat het herenkoor door-de-week te weinig mannen op de been kon brengen voor de huwelijks- en uitvaartmissen.

Koren zijn de meest locatiegebonden groepen. De dames van Eibergen hebben zichzelf gelukkig niet vastgelegd voor alleen hun eigen locatie. Zo zijn ze ook dienstbaar aan de liturgische vieringen in het eucharistisch centrum van de parochie, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo en in de diverse zorgcentra. Er zijn klankvolle combinaties gemaakt met de dames van Groenlo en sommige leden zingen ook van harte hun partij mee in het Paulus-brede projectkoor Laudate Dominum. De dames zijn trouw en vormen een hechte club. De viering in het weekend, de afscheidsvieringen, het Marialof: het is liturgisch verzorgd, kwalitatief goed en dit alles onder de bezielende leiding van Rita te Riet en Ton Steintjes.

Hoe gaat het verder? Beste mensen, ik weet het echt niet. Voorlopig staat het inschakelen van koren voor vieringen en de repetities op non-actief vanwege de risico's rond de verspreiding van het virus door de uitstoot van minuscule besmettingsdruppels die vrij kunnen komen bij het samen zingen. Misschien dat er online mogelijkheden gevonden worden om met elkaar verbonden te blijven en zo deze nare periode te overbruggen? Ik hoop het van harte.

Deze situatie neemt niet weg dat wij het dameskoor, de leden, het bestuur en de directie van harte feliciteren met het bereiken van dit kroonjaar.

Samen zingen: tot eer van de Heer en tot genoegen van mensen.

Pastoor H.A.M. de Jong

IN MEMORIAM HENK SCHURINK

Op 25 november 2019 kwam het droeve bericht bij ons binnen dat Henk Schurink op 83-jarige leeftijd was overleden.

Henk was al een poosje ziek maar ondanks dat bleef hij zich tot het laatste toe druk maken voor onze parochiegemeenschap.



Als je dan vroeg hoe het met hem ging, als hij op de woensdagochtend kwam klussen, dan was zijn antwoord: “Goed, hoor, gewoon doorgaan” en dat zei hij altijd met die pretoogjes en glimlach op zijn gezicht.

Henk was het meest in zijn element als hij lekker buiten in en rondom de kerk kon klussen. Hij genoot dan van alles om hem heen en van de contacten met de andere vrijwilligers en het bijbehorende kopje koffie. Na afloop was er altijd even tijd voor een biertje of borreltje.

Vele jaren heeft Henk ook het gras gemaaid bij de Paalsteek. Hij pakte dan de zitmaaier uit “zijn schuur” en reed apetrots naar de Rekkenseweg.

Je kon altijd bij Henk terecht als er iets gerepareerd of geklust moest worden, zoals wanneer de kerststal opgebouwd moest worden of de regenboog poort opgezet moest worden. Niets was te veel en hij deed het met veel plezier.

Na het overlijden van zijn vrouw pakte hij snel de draad weer op want bezig zijn dat houdt je fit en betrokken, zei hij dan.

Henk was een echt familie mens en genoot van zijn kinderen en kleinkinderen om hem heen.

De jaarlijkse fietstocht voor de vrijwilligers, met als afsluiting het gezellig samenzijn onder genot van een hapje en drankje, liet hij niet aan zich voorbijgaan. Hij genoot daar enorm van. Henk fietste heel wat af en genoot van de natuur om hem heen.

Ook was hij bijzonder verrast en blij dat hij in april 2019 een lintje kreeg uit handen van de burgemeester. Zijn dochters hadden dit in gang gezet en de verbazing was groot.

We verliezen in Henk een betrokken parochiaan en klusjes/tuinman.

We wensen zijn dochters, familie en vrienden heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Henk bedankt voor alles wat je voor onze parochie en locatie Mattheus hebt gedaan en betekend.

Henk is begraven op de natuurbegraafplaats, wat zijn wens was en midden in de natuur mag hij rusten in Vrede.

Namens Locatie RK Mattheus, Marian Bolster, Leo Geerdink

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2020

4 juni, 16 juli, 17 sept, 22 okt, 17 dec.

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren

Vrijdag 3 juli

J. Hartman, T. klein Tuente, M. van Gessel

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS

Geboren: Geen

Gedoopt: Geen

Overleden:

Mariet Stapper - Klein Nijenhuis	66 jaar	08-04-2020
Jan Tuinte	92 jaar	27-04-2020

Openstelling Mariakapel: dagelijks van ca.10.00 uur tot ca. 17.00 uur.

Collecteschema 2020

Geen

Collecte-opbrengsten en overige giften:

Geen gegevens ontvangen

Kerkbalans 2019:

Geen gegevens ontvangen

Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot

15.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201



Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

www.stpaulusparochie.nl email: info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen (gedurende de Coronavirus-periode is het secretariaat gesloten!!) in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151BE, Eibergen,

tel:0545 471354

email: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Pastor	Telefoonnr	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	pastoordejong@stpaulusparochie.nl
C. Roetgerink	06 20739564	pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
C. Peters	06 51036579	c.peters@stpaulusparochie.nl
R. den Hartog	06 57330330	pastor.den.hartog@gmail.com

Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrught	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

Contactpersoon voor:

Communie aan huis: Mw. Lies Mekkink 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H. Mattheuskerk