



Van de H. Mattheus - 54e jaargang, nr. 1, 21 maart t/m 22 mei 2019

PASTORALE COLUMN LUDGERNU MAART 2019

Op het moment dat ik deze Column schrijf ben ik net terug van een korte stedentrip naar de Vlaamse stad Leuven. Samen met een collega hebben we een bezoek gebracht aan twee Nederlandse priesters die daar wonen en studeren. Als je door de stad loopt zie je aan alles dat het een door en door katholieke omgeving is. De straatnamen en de vele kerken spreken voor zich. In een kleine kerk in Leuven is ook het graf van de misschien wel de grootste Belg aller tijden: de Heilige Pater Damiaan de Veuster.

Pater Damiaan was een Vlaamse priester die als missionaris de zielzorg heeft opgepakt voor de melaatsen die van Hawaï naar het eiland Molokai werden gestuurd. Ver van de bewoonde wereld, verstoten van medische zorg en geen mogelijkheid op terugkeer of herstel. Hij ging naar de mensen toe waar niemand meer contact mee wilde hebben. Uiteindelijk heeft hij zelf ook de ziekte lepra opgelopen. Hij was een melaatse onder de melaatsen. Een Heilige man die het Evangelie heeft

geleefd in doen en laten. Zijn missie heeft hij tot aan het eind toe volbracht. Een missie die hij met een zeer sterk geloof heeft uitgevoerd. In het liturgisch jaar staan we vlak voor het begin van de veertigdagentijd. Na een paar dagen carnaval zoals in verschillende gemeenschappen uitbundig wordt gevierd starten we met de voorbereiding op het grote Paas mysterie. Vanaf Aswoensdag maken we ons klein voor de Heer en start in de kerk een periode van vasten, gebed en het geven van aalmoezen. Een uitdagende tijd die iedereen op zijn of haar eigen manier zal beleven. In de natuur zie je deze tijd dat het nieuwe leven weer begint terug te komen. De bomen en planten lopen uit en kale takken worden weer gevuld met groene bladeren. Voor mij is de vastentijd een tijd van meer en minder. Of eigenlijk een periode van heel bewust in het leven staan. Bewust zijn van het eten en drinken, bewust zijn van het gebed en de kracht en schoonheid van de liturgie en het bewust zijn van de vele mensen om ons heen. En de vragen te stellen; Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Het is een periode van reflectie, van loslaten. Terugkeren naar de Bron om het Paas mysterie goed te kunnen vieren. Hopelijk kan ik de inspiratie vinden in en een voorbeeld nemen aan, de heilige Pater Damiaan. Hij die in de zieke en de uitgestoten mens Jezus zelf herkende. Die standvastig is gebleven in moeilijke tijden en het Evangelie heeft voorgeleefd. Hij heeft mensen het licht in het leven weer teruggegeven.

Dat wens ik ons allemaal toe. Dat ook wij op zoek gaan naar het Licht van de wereld en het leven van een ander wat beter te maken.

Allen een goede veertigdagentijd gewenst.

Pastor R. den Hartog

KRUISWEG VAN JEZUS VIERNEN WE MET KINDEREN

God, U houdt van mij en ik wil iets met U delen

Waarom hebt U dat gedaan?

Waaróm hebt U zich laten slaan?

Waaróm bent u aan 't kruis gegaan?

Ik kan het niet begrijpen.

Jezus - Zoon van God.

Zo ver gegaan...



We zeggen: U bent opgestaan

We zeggen: Jezus leeft voortaan.

Hoe kan ik dat begrijpen?

Jezus - Zoon van God.

Zo ver gegaan. ... Waarom?

Op Goede Vrijdag 19 april om exact 15.00

uur - het uur van het sterven van Jezus –

vieren we speciaal voor kinderen de

Kruisweg.



Voor de parochies St. Ludger en St. Paulus doen we dit in de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde.

Aan de hand van een PowerPoint vieren we de 15 staties, als het ware stations waarop we stil gaan staan bij de gebeurtenissen op de laatste aardse levensdag van Jezus. Natuurlijk vragen we ons af wat dit nu nog voor ons betekent?

We zullen briefjes gaan verbranden met een persoonlijke notitie/tekening en we bidden samen en brengen bloemen bij het kruis van Jezus. Een mooie bloem geplukt uit de tuin, of een mooie bloem die u ergens gekocht heeft, mag u meebrengen naar de viering.

We nodigen u en uw (klein)kinderen van harte uit om dit vooraf aan het

Paasfeest samen te vieren, zodat we begrijpen en ervaren dat het een Goede Vrijdag is.

Het pastoraal team heet u van harte welkom voor deze bijzondere viering, waarmee we hopen u te ondersteunen in een stukje geloofsopvoeding.



Net als Jezus hebben veel mensen een kruis te dragen

Omdat ze ziek zijn,

Omdat ze gepest worden, eenzaam zijn.

Omdat ze christen zijn,

Omdat ze moeten vluchten voor geweld

Omdat....



*Namens het pastoraal team,
pastoraal werkster Carla Roetgerink.*



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439

IBAN NL24 RABO 0135 6533 47

ANBI erkend

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
in de gemeente Berkelland

TERUGBLIK OP DE KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Opvallend vaak werd in de media rond de jaarwisseling aandacht besteed aan “koopkracht”.

In veel CAO 's zijn afspraken gemaakt over loonsverhogingen. Daar staan echter ook lastenverzwaringen tegenover: hogere zorgpremie, hogere energiekosten en niet te vergeten de btw-verhoging van 6 naar 9 procent voor o.a. levensmiddelen.

7Natuurlijk wordt ook de Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken geraakt door die btw-verhoging die onze pakketten duurder maakt.

Maar we hebben meer zorgen over de doelgroep waarop wij ons richten: de inwoners van Berkelland, die van weinig geld moeten rondkomen. Zij zullen de lastenverzwaringen in 2019 zeker gaan merken!

Want ondanks het aantrekken van de economie is het nog steeds erg druk bij de Voedselbanken, ook in Berkelland. Wist u trouwens dat u bij veel kerken ook levensmiddelen kunt inleveren voor de Voedselbank?

In 2018 zijn er 445 pakketten aangevraagd (10 minder dan in 2017). Er zijn 245 pakketten naar gezinnen gegaan en 200 naar alleenstaanden. De weersomstandigheden waren op de afhaaldag beter dan in 2017 toen er een dik pak sneeuw lag.

Even dreigde een haperende laadklep van de vrachtwagen nog roet in het eten te gooien, maar de toegesnelde monteur van Garage Lochem wist de klep vakkundig weer open te krijgen, zodat de pakketten toch tijdig gelost konden worden.

We zijn uiteraard blij dat we als gezamenlijke kerken in de decembermaand een lichtje konden zijn voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

We bedanken graag onze vrijwilligers en iedereen die financieel een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van deze Kerstactie. Over een tijdje kunnen we de balans opmaken, daar we ook in de eerste maanden van het jaar nog giften en collecteopbrengsten ontvangen.

*Met vriendelijke groet, Ria Post-Alferdinck,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland*

NIEUWS VAN DE KBO EIBERGEN

Sinds januari 2019 hebben we een nieuw bestuur.



Voorzitter Hans van Loosen (Els Wantia)
Penningmeester Els Wantia (Hans van Loosen)
Secretaris Ans Kupper (Marga Nagelmaeker)
Lid Clara Baks

Programma rest van het jaar, altijd bij de Klok in Eibergen, 14.00 uur tot 16.30 uur.

Donderdag 28 maart: Dialectmaand met medewerking van de Plaggenmeiers.

Donderdag 25 april: samen met de PCOB optreden van Merel Events.

Donderdag 23 mei: afsluiting seizoen.

In augustus beginnen we weer.

Hebt u belangstelling om lid te worden: dat kan.

Voor € 30,00 per jaar bent u lid en kunt u genieten van allerlei lezingen en activiteiten. Daarnaast krijgt u elke maand een magazine boordevol informatie.

Vriendelijke groeten namens de KBO

Els, Marga, Clara, Ans en Hans

EERSTE HEILIGE COMMUNIE IS EEN VERVOLGSTAP OP HET HEILIG DOOPSEL IN DE REEKS VAN ZEVEN SACRAMENTEN

In januari zijn de communicanten van de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie in een startviering begonnen met de voorbereiding op het ontvangen van de 1^e Heilige Communie. Op 3 locaties, namelijk Lichtenvoorde, Groenlo en Neede komen de kinderen regelmatig samen met hun ouders.

Het project “Blijft dit doen” helpt ons daarbij en is erop gericht de kinderen meer vertrouwd te maken met ons geloof en met wat er in de kerk gebeurt. Bijbelse verhalen ondersteunen dit.

De communicanten weten wat de naam van God betekent “Ik zal er zijn”.

Er is een rondleiding in de kerk geweest. De kinderen weten wat er allemaal in het huis van God gebeurt, te zien is en welke betekenis dit heeft.

De communicanten hebben zich voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. Alle kinderen zijn een “parel in Gods hand”. De jongens en meiden hebben verteld waarom ze de 1^e Heilige Communie willen ontvangen.

Er staat nog een bezoek aan de bakker gepland met aansluitend een broodmaaltijd. Hierbij staat het laatste avondmaal centraal. Breken en delen van brood en delen van de wijn: Lichaam en Bloed van Christus. Op 19 mei en 26 mei is de grote dag, de communicanten ‘Blijven doen wat Jezus zelf gevraagd heeft aan zijn vrienden toen en ook nu nog aan ons: ‘delen in zijn Aanwezigheid’.

Wij hopen u allen te verwelkomen, om deze jonge parochianen welkom te heten en te ondersteunen!

19 mei om 09.30 uur in Rietmolen
19 mei om 11.30 uur in Groenlo
26 mei om 11.00 uur in Lichtenvoorde

*St. Paulus en St. Ludger
Werkgroepen 1^e Heilige Communie*



VOORBEREIDING 1^E COMMUNIE: FILM KIJKEN IN BELTRUM

Samen film kijken kan aanleiding geven tot een spontaan gesprek. Film kijken roept gevoelens op van verbazing, afschuw, angst, verwondering en blijdschap.

De film leidde ons, de communicanten, hun (groot)ouders, enkele broertjes en zusjes en koorleden, door het leven van Jezus.

Er zijn vele films over Jezus gemaakt en de titels laten ons weten vanuit welk perspectief de film Jezus laat zien: als Superstar, King of kings, Son of God, Greatest Story Ever of the Nativity story.

Wij keken naar beelden door de ogen van kinderen die destijds leefden rondom Jezus, de Messias (Verlosser en Redder)

Het was een bijzonder goed bezochte en inspirerende avond met dank aan de gastvrijheid in Beltrum.

De aanwezigheid van zoveel jonge mensen in de kerk geeft moed en vertrouwen. Dat klonk ook die avond.



We zijn begonnen met gebed en hebben ons laten meenemen in het verlangen om meer van Jezus te leren en te kennen.

Film in het algemeen, deze in het bijzonder, plaatst ons voor de essentie van dingen.

Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo

TIENERKAMP VOOR JONGEREN VAN 12 T/M 16 JAAR

Dit jaar wordt door WKJ (Werkgroep katholieke jongeren) een tienerkamp georganiseerd in Venray van 10 t/m 17 augustus 2019 voor jongeren in de leeftijd van 12 - t/m 16 jaar. Er zijn leuke activiteiten zoals bosspelen, kampvuur en verdieping in het geloof met andere katholieke tieners. Meer informatie kun je vinden op: <http://www.wkj.nl/tienerzomerkamp>



Werkgroep katholieke jongeren

VOEDSELBANK

Elke maand zorg ik dat de houdbare producten, die in onze kerk worden ingezameld naar de Huve gaan. Daar vandaan worden ze dan weer meegenomen naar de vestiging van de Voedselbank in Lichtenvoorde, waar de pakketten gemaakt worden.

Ik heb ook € 46,51 over kunnen maken naar deze Voedselbank Oost-Achterhoek.

Dit waren giften die binnengekomen zijn in het mandje, achter in de kerk, over de afgelopen 4 maanden.

Het geld wordt gebruikt voor energiekosten en brandstof voor de bussen. Deze brengen de voedselpakketten elke week naar de verschillende uitgiftepunten.

Hartelijk dank namens de mensen die ze daar, ook in Eibergen, komen ophalen.

Ria Post-Alferdinck

INFORMATIEAVOND: PAROCHIEREIS NAAR ROME

Al eeuwenlang trekken christenen erop uit voor een pelgrimage naar heilige plaatsen. Wij gaan van 19 t/m 24 oktober 2019 een 6-daagse pelgrimsreis maken in de voetsporen van de H. Petrus en H. Paulus. Dan bezoeken we meerdere religieuze en culturen hoogtepunten in Rome. Pastor R. den Hartog verzorgt de pastorale begeleiding en diaken C. Peters de reisleiding.

We nodigen je uit om, met mensen uit de Parochies St. Paulus en St. Ludger en andere belangstellenden, deze inspirerende reis mee te maken.

Informatiebijeenkomst:

Vrijdag 1 maart 2019 om 19.30 uur

Parochiecentrum Lichtenvoorde

Rapenburgsestraat 21

7031 CW Lichtenvoorde

Secretariaat St.Paulusparochie

NA TIEN JAAR EEN NIEUWE REIS NAAR ISRAËL

Familie Zion opzoeken

Hoe zou het met de Zions zijn, die in Eibergen hebben gewoond? We gaan ze opzoeken in hun huidige woonplaats in Israël. Eibergenaar pastor Simon Nagelmaeker heeft samen met Drietour een achtdaagse reis naar Israel voorbereid. Na tien jaar komt het er weer van.

Oecumenische reis

Het wordt een oecumenisch bedoelde reis met een uitgebalanceerd programma. Reisgids zal oud-Eibergenaar Henriette (Ayalla) Zion zijn. Zij spreekt de Achterhoeksproake. Het zou prachtig zijn als er veel Achterhoekers meegaan.

Kosten?

De reis is volledig verzorgd, inclusief alle entreekaarten, bus naar en van Schiphol. Reisleader is Em Pastoraal werker Simon Nagelmaeker, die reeds driemaal eerder in het heilige land was. Het zal in vele opzichten een onvergetelijke reis worden. De reis zal zo'n € 1800,- pp kosten en begint en eindigt in Eibergen. Het kost wat, maar daar krijg je heel veel voor terug.

Wanneer? We gaan in september van dit jaar op pad.

Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan deze unieke reis, wilt u dit dan aan hem melden?

s.nagelmaeker@gmail.com

HERINNERINGSLICHTJE

Wil jij ook een herinneringslichtje maken voor iemand die gestorven is?

Wanneer? Op Witte Donderdag 18 april 2019

Waar? In de Mattheuskerk, Grotestraat 88

Hoe laat ? Van 15.00 uur tot 16.15 uur

Voor wie? Voor kinderen en hun (groot)ouders

In de Goede Week denken wij speciaal aan de intocht van Jezus in de stad. Aan Jezus Laatste Avondmaal met Zijn vrienden, en Zijn sterven aan het kruis. Dat Zijn dood niet het einde was, vieren we met Pasen. Jezus stond op uit de dood. Wij kennen in ons leven ook mensen die gestorven zijn.

We blijven, net als Jezus vrienden, aan de gestorvene denken.

We blijven de verhalen over hen vertellen, steken een kaars aan of brengen bloemen naar het graf of zetten ze bij een foto.

Zo blijven alle gestorven mensen dicht bij ons in onze gedachten en ons hart.

Wil jij ook een mooi kaarsje versieren voor iemand die gestorven is?

Kom dan met ons meedoen en luisteren naar een mooi verhaal en gedicht. Het is fijn dat we weten dat je komt.

Geef je daarom even op voor 15 april bij weepon@hotmail.com

Papa of mama, opa of oma mag ook gezellig meedoen.

Ze mogen je ook brengen als ze er niet zelf bij kunnen blijven.

Zet jullie namen in het mailtje, dan zorgen wij dat er kaarsjes en materialen zijn en dat er wat lekkers te drinken is.

We zien je graag.

*Regenboogwerkgroep-gezinsvieringen,
Mariët, Agnieszka, Maureen en Marie-Cecile*

BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN DE ST. PAULUSPAROCHIE



Eind oktober 2018 presenteerden het parochiebestuur en pastorale team aan de leden van de locatieraden en de vrijwilligers die betrokken zijn bij de pastorale activiteiten, het nieuwe beleid voor de komende 3 jaar. De situatie van kerk, geloven en

geloofsgemeenschappen, is ook in onze parochie aan verandering toe. Het beeld van de vitaliteit geeft reden tot zorg. “Het roer moet om”, zo schrijft het parochiebestuur. Door een terugloop van het aantal parochianen, een verminderende deelname aan de kerkelijke praktijk, een vermindering van het aantal pastorale krachten, vrijwilligers en pastores en de verwachte beperkingen aan inkomsten. Er is krimp, maar geen kramp!

Het bestuur en pastorale team maken keuzes om ook voor de toekomst katholiek geloven en leven in dit deel van de Achterhoek te behouden. Dit alles is heel ingrijpend, want er zullen de komende jaren (voor 1-1-2026) vier van de zeven kerken aan de Goddelijke eredienst worden onttrokken. Dat wil zeggen dat de gebouwen een nieuwe eigenaar en bestemming gaan krijgen. Dat vraagt om een zorgvuldig proces. Het parochiebestuur heeft mevr. Anja Oude Geerdink gevraagd om samen met mij de locaties te begeleiden en te ondersteunen in dit proces. Mevrouw Oude Geerdink en ik doen dit ook t.b.v. de St. Ludger Parochie. Inmiddels hebben we enkele gesprekken met locatieraden gehad en we horen en voelen de emoties die er zijn rond het sluiten van kerken. Anderzijds bespeuren we ook een reëel besef dat er iets moet gebeuren en er lokaal niet alles meer kan zoals het kerkelijk leven altijd is geweest.

Lokale geloofsgemeenschappen staan voor de opdracht om zelf actief

werk te gaan maken van pastoraat nabij in de eigen gemeenschap. Lokaal hoeft men geen hele parochie meer draaiende te houden. Dat is bij het ontstaan van de St. Paulusparochie al ingrijpend veranderd. Centraal worden de sacramenten gevierd en pastorale zorg en ondersteuning blijft. Lokaal ontstaat ruimte voor nieuwe invulling. Maar, zijn er lokaal vrijwilligers die aan die nieuwe toekomst gaan werken? Dat is een spannende vraag. Daar waar het lokale geloofsgemeenschappen lukt om zelf drager te zijn van het pastoraat, in verbondenheid met de gehele St. Paulusparochie, is er een weg naar een nieuwe toekomst mogelijk.

We staan nu nog aan het begin van deze weg, met volop kansen en mogelijkheden. Veel mensen jong en ouder zijn zoekend naar zingeving en de betekenis van geloven in hun leven. Een van de uitdagingen is om verbindingen tussen mensen te maken. Bij dit proces zal het steeds moeten gaan over ons geloof. Geloven dat God, oorsprong doel en zin van ons leven is. Het mooiste beeld dat we van God kennen is Jezus, zijn Zoon en onze Broeder. Op grond van ons doopsel en vormsel dragen wij zijn naam, christen.

Wij zijn leerling en getuigen van Jezus. Getuigen in woorden en daden van Zijn liefde en dienstbaarheid.

Christenen leven met een open blik naar de samenleving, met hart voor kwetsbare mensen, de armen van onze tijd. Christenen bouwen aan het Koninkrijk van God, dat ook gestalte mag krijgen in een lokale geloofsgemeenschap. Terecht dat de beleidsplannen spreken over moed en vertrouwen en met geloof de toekomst tegemoet! Ik bid dat we als moedige mensen in een goede Geest mogen samenwerken en bouwen aan die nieuwe toekomst.

Diaken Cor Peters

KRUISWEG HA ZI MA IN DE OPEN LUCHT

Op Goede Vrijdag 19 april wordt bij goed weer om 15.00 uur de Kruisweg gelopen langs de prachtige statiemuur achter de St. Agathakerk in Harreveld. Deze wordt dit jaar voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door de geloofsgemeenschappen van Harreveld, Zieuwent en Mariëvelde. Voorgangers en koren van de 3 dorpen zullen het lijdensverhaal in woord en gezang tot leven brengen.

De kruiswegstaties vertellen in een soort stripverhaal van 14 afbeeldingen de lijdensweg van Jezus.

Door als het ware met Jezus mee te lopen, kun je het verhaal beter beleven. Bij elke statie staan we stil en proberen we ons te verplaatsen in Jezus. We plaatsen het lijdensverhaal in deze tijd en denken aan mensen die zich in soortgelijke situaties bevinden. Net als Jezus hebben veel mensen een kruis te dragen, omdat ze ziek zijn, eenzaam of in de steek gelaten, gepest worden, op de vlucht zijn, gevangen zitten of gemarteld worden. Kortom: we bidden voor alle mensen die een kruis te dragen hebben en staan stil bij alle vormen van lijden in de wereld.

Voor de oorsprong van de kruiswegstaties in Harreveld moeten we terug naar het einde van de 18e eeuw. Oorspronkelijk stonden de staties in een Duitse kerk. In 1893 werden ze naar de kapel van het internaat in Harreveld overgebracht. Na grondige restauratie staan ze sinds enkele jaren in de nieuwe statiemuur bij het kerkhof en bieden zo een unieke kans voor een Kruisweg in de open lucht.

Er is parkeergelegenheid naast de kerk. Voor mensen die slecht ter been zijn, is de Kruisweg met de rollator begaanbaar. Bij regen wijken we uit naar de St. Agathakerk.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aan deze bijzondere Kruisweg deel te nemen.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie of thee.

William Klein Zeggelink

EEN BIJZONDERE RONDLEIDING IN DE CALLIXTUSBASILIEK

Al meer dan een eeuw staat hij daar op de Kerkwal: onze statige en indrukwekkende Calixtuskerk. Maar vragen we ons wel eens af wie de mensen waren die hem bouwden? Wat hen bewoog om zo'n gebouw op die plek op te richten? Wie de architect was?

En als we de kerk binnengaan: welke voorstellingen er op de muren zijn aangebracht? En welke verhalen er in het glas-in-lood van de vensters worden verteld? Wie al dat fraais vervaardigde?

Het is de meesten van ons zo vertrouwd allemaal dat we het niet meer zien. Jan van der Post heeft de kerk grondig bestudeerd en wil nu al voor de derde keer op verzoek van de commissie Ontmoeting & Inspiratie belangstellenden graag deelgenoot maken van een aantal dingen die hij toen ontdekte. Dit keer ligt het accent op de altaartafel en het hoogaltaar.

U hebt daartoe de gelegenheid op woensdag 15 mei om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur bent u welkom in de basiliek van Groenlo aan de Nieuwstad voor een kop koffie of thee.



Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo, Peter Müller

PAAS-EPOS

Stephen Boonzaaijer geeft nu voor het achtste jaar in het hele land voordrachten van het door hem geschreven Paas-epos. Dit jaar komt hij op uitnodiging van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie naar de Achterhoek. Wij nodigen u op donderdag 11 april uit naar het Koptisch Orthodoxe klooster, Kloosterstraat 5 in Lielvelde te komen. Vanaf 19.00 uur verwelkomen we u met een kop koffie of thee. De voordracht begint om 19.30 uur.

Het Paas-epos is gedicht op het leven van Jezus, op zijn lijden en dood. Bijzondere aandacht krijgt ook de manier waarop mensen in zijn omgeving op hem gereageerd hebben, met name orthodoxe joden, Petrus, Judas en Maria van Magdala, maar ook vanuit het perspectief van een moderne toeschouwer wordt er naar Jezus' leven en dood gekeken.

Afgewisseld door fragmenten muziek wordt de toeschouwer op een unieke wijze in het Paasgebeuren getrokken. In den lande maakt het Epos bij alle gezindten een diepe indruk. Meer dan dat: het geeft ons een diepe en onvergetelijke ervaring.

Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo

VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2019

23 mei, 27 jun, 12 sep, 24 okt, 12 dec

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren voor

Vrijdag 10 mei

J. Hartman, T. Klein Tuente, M. van Gessel

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS

Geboren: Geen

Gedoopt: Geen

Overleden:

Trees Startman - Gierkink	80 jaar	28-01-2019
Agnes te Braak – te Brake	77 jaar	19-02-2019

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Collecteschema 2018

6 maart / 21 april	Bisschoppelijke Vasten Actie
21 april	Bisschoppelijke Vasten Actie
11/12 mei	Roepingenzondag

Collecteopbrengsten en overige giften:

Collectes vieringen totaal:	1.087,00
P.C.I.:	142,06
Vastenactie:	54,85
Misintenties:	100,00
Boekjes	10,45
Kaarsengeld:	541,91

Kerkebalans 2019:

Nog niet bekend.

Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

Centraal Secretariaat St.Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur
en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201



Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

www.stpaulusparochie.nl email: info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen,

tel:0545 471354 email: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Pastor	Telefoonnummer	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	pastoordejong@stpaulusparochie.nl
C. Roetgerink	06 20739564	pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
C. Peters	06 51036579	c.peters@stpaulusparochie.nl
R. den Hartog	06 57330330	pastor.den.hartog@gmail.com
J. Droste	0544 464663	droste@sintludger.nl

Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrught	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

Contactpersoon voor:

Communicatie aan huis: Mw. Lies Mokkink 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H.Mattheuskerk