



Van de H. Mattheus - 53e jaargang, nr. 5, 20 sept. t/m 14 nov. 2018

OKTOBERMAAND – ROZENKRANSMAAND

Marialof op 7 en 28 oktober in de basiliek in Groenlo

Wekelijks Rozenkransgebed op dinsdagmorgen

De maand oktober wordt ook wel de Rozenkransmaand genoemd.

Het gebed van de rozenkrans wordt door miljoenen mensen over de hele wereld dagelijks gebeden. In al zijn eenvoud is dit een heel krachtig gebed. Het gaat niet om het gedachteloos opdreunen van Weesgegroeten, maar om het met aandacht herhalen van het Bijbelse gebed (zie Lucas 1, 28 e.v.) en het stilstaan bij gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Deze momenten noemen we ‘geheimen’ of ‘mysterieën’. Stap voor stap proberen we tot ons door te laten dringen wat de Heer voor ons heeft gedaan en doet. Omdat Maria zo dicht bij Jezus is in de hemel, vragen we haar voor ons te bidden.

In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie, de H.

Calixtusbasiliek aan de Kerkwal te Groenlo openen we de

Rozenkransmaand op zondag 7 oktober met een plechtig Marialof, met zang van het herenkoor.

Op zondag 29 oktober wordt het sluitings-lob gehouden in samenwerking met de St. Ludgerparochie met medewerking van het koor Lichtenvoorde.

Beide korte gebedsvieringen beginnen om 17.00 uur. In de vieringen is ook een moment van uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.

In de basiliek wordt wekelijks op dinsdag, om 08.30 uur - voorafgaand aan de eucharistieviering van 09.00 uur - het Rozenkransgebed gehouden waarbij parochianen voorgaan in gebed.

Door Maria tot Jezus!

Pastoor H.A.M. de Jong

NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD

Vakantie 2018 is weer voorbij op een enkeling na zitten we weer in ons dagelijks ritme. Voor de locatieraad was het ook een tijd van rustig aan doen al heeft ons werk niet helemaal stilgelegen.

Voor de eventuele verkoop van de pastorie zijn vervolgstappen gezet. Zo heeft er een bodemonderzoek plaatsgevonden en werd gekeken hoe groot het perceel zal zijn dat verkocht wordt. Als het Paulusbestuur besluit tot verkoop zullen we u hiervan in kennis stellen.

Van het bisdom hebben we onder voorwaarde toestemming om de Anthoniusbeuk te verbouwen. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met leden van de locatieraad.

De verwarming in de kerk is (eindelijk) klaar de kachels kunnen nu ook voor geprogrammeerd worden. Of alles naar wens werkt zullen we merken zodra het kouder wordt en de kachels weer moeten branden. Ik wil iedereen bedanken die zich ingezet heeft om deze klus te klaren het liep niet op rolletjes maar het is gelukt. Ook de vrijwilligers die voor

iedere viering de kachels moesten aansteken (programmeren was nog niet mogelijk) zodat we in een warme kerk konden zitten hartelijk dank hiervoor. Kerkbezoekers bedankt voor uw geduld, ondanks dat de kerk niet warm was zagen we iedere viering terug.

De Paulusdag in juni is goed verlopen. De weergoden waren ons goed gezind. Het was een gezellige dag. Alle vrijwilligers die geholpen hebben hartelijk dank voor uw hulp. Alle mensen die er die dag waren fijn dat u er was.

Binnenkort zal er groot onderhoud aan de bomen rondom de kerk gepleegd worden. Een erkend bedrijf zal dit uitvoeren.

De heer Ton Klein Tuente hebben we bereid gevonden om in de locatieraad zitting te nemen. In een van de volgende Echo's zal hij zich aan u voorstellen.

In deze Echo stelt de heer Paul Roelandschap zich voor aan onze locatie. Hij is al enige tijd lid van de locatieraad hij zal o.a.de werkzaamheden die met Beheer te maken hebben voor zijn rekening nemen.

Dit jaar is de paaskaars gegaan naar Leo Geerdink als dank voor al het werk dat hij voor de locatie heeft gedaan en op verzoek nog doet. De hele locatieraad was aanwezig bij het overhandigen van de kaars. Nel had gezorgd voor een kopje lekkere koffie met gebak. Het was een gezellige middag.

Namens de locatieraad. Wilhelmine Fels de Vrucht

ACTIVITEITEN ZIJACTIEF AFDELING EIBERGEN

Het nieuwe seizoen is weer actief geopend met een gezellige fietstocht



op woensdag 29 augustus. Via een mooie route met de fiets naar Haaksbergen, om daar verder te gaan met de stoomtrein naar Boekelo. Wanneer deze echo verschijnt hebben we op maandagmiddag 17 september ook al een bezoek gebracht bij de Sfeer van Weleer in Rekken. Ineke van der Werf heeft nu als thema 'kopen om te krijgen'. Tijdens de rondleiding vertelt ze over onder andere de chique mode. Ze kan op indrukwekkende en humoristische wijze overal toelichting op geven voor zowel vrouwen als mannen.

Op zaterdag 29 september is de Provinciale Thema Wandeldag in Terwolde

De locatie voor deze dag is:

Multi Functioneel Centrum
Kerkstraat 36
7396 PH De Vecht Terwolde

09:45 Ontvangst met koffie/thee
10:30 Start van de wandeling van ± 5 km en $\pm 7,5$ km
12:30 Pauze en lunch op een leuke locatie tijdens de route
13:30 Vervolg wandeling van ± 5 km en $\pm 7,5$ km
15:30 Terug bij MFC De Vecht
 Drankje en sluiting

Voor de onkosten van deze dag vragen wij een bijdrage van € 12,50 per persoon. Wij nodigen alle leden hiervoor van harte uit.

Opgave voor deze wandeldag graag zo spoedig mogelijk bij één van de bestuursleden.

Hopelijk gaan we met veel van onze leden samen genieten van een ontspannen wandeling en een gezellige middag.

Kun je niet wandelen, maar wil je wel graag aanwezig zijn die dag, dan kan dat. Neem contact op met het bestuur.

En dan komt onze 80-jarig jubileumviering er aan. Dit wordt op zaterdagmiddag 3 november om 2 uur gehouden bij De Klok.

Er is gekozen voor een gezamenlijke High Tea. Onder het genot van diverse soorten thee met daarbij koude en warme hapjes, gaan we herinneringen op halen.

We denken om 5 uur af te sluiten en geven u de raad mee om niet van tevoren te eten. Samen maken we er vast een gezellige middag van!

Donderdagavond 15 november is onze Regio ledenavond om 8 uur bij zalencentrum Dute Concordia in Beltrum. Voor deze avond is het zangduo The Sweet Memories uitgenodigd om liedjes uit vroegere jaren te zingen.

Het zangduo wordt gevormd door Gerda en Coby. Beide zangeressen hebben een jarenlange zangervaring en zingen reeds een aantal jaren samen in The Sweet Memories. De zaal is open vanaf half 8. De eigen bijdrage is 10 euro. Dit is inclusief koffie, een drankje en een hapje.

Opgave vooraf bij het bestuur.

Bestuur ZijActief Eibergen

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Vóór 1 oktober aanmelden voor Eerste Heilige Communie 2019
In de Paastijd 2019 zullen de communievieringen plaatsvinden in de parochies St. Paulus en St. Ludger. De voorbereidingen voor ouders en kinderen daarvoor starten in januari 2019.

Aanmelden uiterlijk tot 1 oktober 2018 in verband met de voorbereidingen en indelingen in de parochies. Hiervoor kan het aanmeldingsformulier worden gebruikt dat op de website staat.

Ook achter in de kerken liggen enkele exemplaren. Aanmelden gaat door dit formulier -digitaal of per post-, te sturen aan het Algemeen Secretariaat en de kosten over te maken op het rekeningnummer dat erop vermeld staat.

Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl

Email: secretariaat@sintludger.nl

Voor vragen kunt u gerust bellen tel. 0544 46 46 63

Wij willen ons van harte inzetten zodat kinderen in onze parochies hun Eerste Heilige Communie goed voorbereid kunnen ontvangen.

We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Namens het pastoraal team St. Ludger en St. Paulus,

C.A.M. Roetgerink, pastoraal werkster



EVEN VOORSTELLEN.....

Bij de Paulusdag van afgelopen juni, kwam bij enkele bezoekers de vraag naar boven, wie toch de onbekende man was die meehielp. Vandaar het verzoek van de locatieraad Eibergen om mijzelf voor te stellen met een stukje in “de Echo”.

Dus:

Mijn naam is Paul Roelandschap, geboren op 6 april 1950 te Tilburg. Ik ben getrouwd met Ineke, geboren op 11 maart 1950 te Barneveld. Samen hebben we twee kinderen gekregen: Paulus (33) en Ineke (32). Ik ben RK gedoopt en Ineke is NH gedoopt.

Ik heb een technische studie gevolgd en heb gewerkt bij het Rijks Computer Centrum (RCC) te Apeldoorn en later als burger bij Defensie. Daar heb ik inmiddels ca. 30 jaar gewerkt in diverse functies. Het werk heeft ervoor gezorgd dat ik op meerdere locaties in Nederland heb gewoond. Een belangrijke plek is Apeldoorn geweest en later Zoetermeer.

Mijn laatste plaatsing was bij kamp Holterhoek in Eibergen. In die tijd heb ik Eibergen en het oosten leren kennen.

In Apeldoorn heb ik samen met Ineke gewerkt in de kerken (RK, NH en Gereformeerd) in het jeugdwerk. In Apeldoorn was/ is er een oecumenische samenwerking tussen de kerken in de wijk de Maten. Die vorm van samenwerking hebben wij als heel positief ervaren.

Na onze verhuizing naar Zoetermeer werd het te druk en is ons kerkenwerk gestopt.

Met het werken in Eibergen kregen we veel waardering voor de mensen en de omgeving. Parallel daaraan constateerden we dat het westen wel heel erg druk werd en ontstond het plan om na de pensionering te vertrekken naar het oosten. Bij mij ontstond het voornemen om dan ook weer het kerkenwerk op te pakken.

Na twee verhuizingen in 2017, zijn we van Zoetermeer via Groenlo naar Eibergen gekomen.

Ik heb me aangemeld bij de kerk en werd uitgenodigd plaats te nemen in de Locatieraad. Met enige aarzeling en in goed overleg (ik denk dat ik nog lang niet genoeg weet over Eibergen en de kerk), ben ik daar toch aan begonnen. Ik word uitstekend begeleid door de “zittende” leden en ben erg tevreden over deze stap.

Een eerste grote activiteit, was de organisatie van de Paulusdag en daar ben ik dus gezien.

Inmiddels is mij duidelijk geworden dat de Christelijke Kerken met forse uitdagingen geconfronteerd worden. Ik hoop aan de oplossing daarvan mijn deel te kunnen bijdragen.

Paul Roelandschap



VAKANTIE 2018 UVV / GEZAMENLIJKE KERKEN

Omlijst door een zinvolle zondag en een drukke zaterdag hebben wij een aantal dagen beleefd die we voor de aanwezigen in één woord kunnen omschrijven als geweldig.

In verband met de wet op de privacy zal ik maar enkele namen noemen die deze dagen voor ons onvergetelijk hebben gemaakt.

Ten eerste Marry onze chauffeuse van Dutex/reizen, zij heeft ons op voortreffelijke wijze door deze mini/week heen geloozd. Dan Hannie, Josefien en Anneke die deze week het programma hebben georganiseerd. De zoon van de eigenaar had een voortreffelijk eetprogramma samengesteld. Heel veel eten is er verorberd.

De eerste dag 'maandagmorgen' vertrokken wij blij en welgezind richting Made een reis van ongeveer 2 uur. Half één aangekomen konden wij na een plaspauze en opfrisbeurt gelijk aan de lunch beginnen.

Wat wij gegeten hebben zal ik u besparen maar u mag van mij aannemen dat het voortreffelijk was. Dit geldt voor alle eetmomenten.

’s Avonds was er een heemraad presentatie over de Biesbosch en Made.

De morgens waren vrij te besteden.

Dinsdagmiddag gingen wij naar Drimmelen om een rondvaart te maken door de Biesbosch. Veel wat ons maandagavond werd verteld hebben wij met eigen ogen kunnen aanschouwen. Het was in één woord fantastisch.

De temperatuur viel tegen, ruim 37 graden.

Woensdagmorgen werd door diverse mensen de warenmarkt in Made bezocht.

Veel is er niet gekocht maar bij de koffie werd door een mevrouw aan de aanwezige mensen een heerlijke pruim aangeboden. ’s Middags een museum bezocht in oud-Oosterhout waar je kon zien hoe men leefde en werkte van ongeveer 1900 tot 1950.

Ook kon je een miniatuurstad aanschouwen die men op schaal van 1 tot 20 had gemaakt. Na het diner was er bingo die werd gepresenteerd door Hannie en Josefien.

Donderdagmiddag gingen we naar een struisvogelfarm. Het was bijzonder om te zien en te horen wat men allemaal met een struisvogel en zijn producten kon doen. Bijzonder leerzaam.

Na de BBQ was er de bekende Eibergse Avond. Vanwege de hitte en vermoeidheid was deze in afgeslankte vorm. Een gedicht over het Roggeland werd voorgedragen en het Biesboschlied werd gezongen. Hannie en Josefien gaven een overzicht van de afgelopen dagen.

Enkele aanwezigen werden gehuldigd i.v.m. hun jubileum aantal keren dat ze meedingen met deze georganiseerde reizen.

Een enveloppe met inhoud werd overhandigd aan Hannie en Josefien en vergezeld met enkele dankwoorden door één van de aanwezigen namens alle vakantiegangers.

Vrijdagmorgen rond 10 uur gingen wij met een koffer vol bezwete kleren en fijne herinneringen richting Eibergen.

Sloten koffie, liters bier wijn en Spaatjes en ook nog kilo's advocaat is er genuttigd.

Tot slot `leuke vakantie gehad en uitzien naar volgend jaar.

O ja, de Eibergse Groep is uitgeroepen tot kampioen terras verbouwen. Hannie en Josefien bedankt.

Een vakantieganger



COLLECTEPROJECT MEERGAARDEN

De collecteopbrengst in de oecumenische vieringen van de Meergaarden van het afgelopen jaar is ten goede gekomen aan het werk van de Ronald Mc Donald kinderfonds. Jongerengroep GOH uit Eibergen, heeft zich het afgelopen jaar ingezet om gelden bij elkaar te brengen voor de projecten van deze stichting.

In de dienst van 8 juli hebben zij de geweldige collecteopbrengst van de Meergaarden van ruim € 1.800,- in ontvangst mogen nemen.

Het nieuwe collecte- project 2018-2019 is bestemd voor de stichting Diyo Nepal.

Stichting Diyo Nepal ondersteunt de bewoners van circa 400 bergdorpjes in het Dhading district in Midden-Nepal. In dit moeilijk toegankelijke gebied is de levensstandaard vergelijkbaar met dat van het Nederlandse platteland rond 1850: grond en vee voor eigen gebruik, lage hygiënestandaard, veel analfabetisme. In nauwe samenwerking met de dorpsoudsten proberen we in gepast tempo de levensstandaard te verhogen, zonder de cultuur van dit authentieke land aan te tasten.

Educatie is de rode draad in het werk van Diyo Nepal. Oprichtster Ilse Sapkota-Bennink geeft als pedagoge en leerkracht sturing aan tal van initiatieven op het gebied van scholing en educatie. In Dhading is nog veel analfabetisme, mede vanwege de schoolkosten. Met dank aan onze donateurs kan Diyo Nepal vele kinderen naar school laten gaan en ondersteunen de veldwerkers hun ouders in de opvoeding.

Werkgroep de Meergaarden



COLLECTE KERSTPAKKETTEN



Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

Handelsregister 09180439
IBAN NL24 RABO 0135 6533 47

ANBI erkend

Een initiatief van de gezamenlijke kerken
in de gemeente Berkelland

Op zondag 4 november zal er weer een collecte zijn voor de kerstpakketten.

Deze worden in december uitgereikt aan gezinnen en alleenstaanden, die (tijdelijk) over heel weinig leefgeld beschikken. Bovenstaande stichting bestaat uit ongeveer 20 vrijwilligers uit alle kerken van Berkelland.

Protestant en katholiek. Deze bevlogen mensen maken het mogelijk dat de actie al voor het 13e jaar gehouden wordt. We werken samen met de Sociale Dienst, Maatschappelijk Werk, de S.O.M. (Schuldhulp Op Maat) en de Voedselbank. Het moest eigenlijk niet meer nodig zijn, maar er zijn nog steeds veel huishoudens, die op ons rekenen.

We weten dat het aantal pakketten dit jaar waarschijnlijk wat lager zal zijn dan vorig jaar, omdat meerdere jongeren gelukkig werk hebben gevonden.

We moeten de ruim 440 pakketten al half december betalen, daarom beginnen we ook vroeg met het inzamelen van gelden. Ook reserveren we daarbij een buffer voor het volgende jaar. Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage.

Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl

Met een vriendelijke groet, Ria Post- Alferdinck

VREDESWEEK 15 T/M 23 SEPTEMBER 2018: GENERATIES VOOR VREDE!

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Vrede kun je leren

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.

Impact van oorlog

Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma's worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen onderling.

Doe ook mee

We hopen dat de generaties deze Vredesweek nog meer met elkaar verbonden raken. Dat jong van oud leert, en oud van jong. Wanneer generaties samen optrekken, houden we een solidaire samenleving. Generaties voor Vrede, hier en verder weg. Op:

www.vredesweek.nl vindt u alle activiteiten waaraan u tijdens de Vredesweek kunt meedoen.

Oecumenische Vredesvieringen in St. Paulusparochie

- zondag 16 september, 10.00 uur RK Caeciliakerk Neede, pw. J. Droste;
- zondag 16 september, 10.00 uur RK Mariakerk Beltrum, dhr. S. Kuit;
- zondag 30 september, 10.30 uur RK Mattheuskerk Eibergen, pw. C. Roetgerink en ds. J. Struijk.

Collecte voor het Vredeswerk

Vrede is niet vanzelfsprekend. De beweging PAX zet zich er voor in om - ook met onze financiële ondersteuning - vredesprojecten en initiatieven te bevorderen.

Geef in de extra collecte in de weekendvieringen rond 22-23 september of maak uw bijdrage over op: IBAN: NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. Vredesweekcollecte PAX te Utrecht.

Secretariaat St. Paulusparochie



VREDESZONDAG 30 SEPTEMBER

Op deze zondag vieren we in Eibergen vredeszondag samen met de RK-locatie van de H. Mattheus en de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. De voorgangers zijn past. Carla Roetgerink en Jan Struijk. De dienst is in de RK-kerk en begint om 10.30 uur (Let op de afwijkende aanvang!!). Het herenkoor van de RK-locatie verleent haar medewerking aan de dienst en zal de samenzang begeleiden.

Het thema van de vredesweek is: 'Generaties voor vrede'. Elke generatie verlangt naar vrede! Martin Luther King herdenken we, toen hij 50 jaar geleden het leven liet in de strijd voor vrede en gelijke rechten voor zwarte en blanke Amerikanen. We denken aan de massale demonstraties tegen de oorlog in Vietnam, maar ook tegen de kernwapens. En nog steeds zijn er mensen die strijden voor vrede en veiligheid in Irak, Syrië, Zuid-Soedan en om echte vrede in b.v. Bosnië.

Al zovele jaren verlangen, bidden we en strijden we om vrede, die maar niet wil komen. Telkens duikt oorlog ergens de kop op en worden mensen tegen elkaar opgezet. Het valt dan niet mee om geloof in vrede te bewaren! We lezen daarom uit Marcus 9; in het verhaal gebeurt het onmogelijke: een geesteszieke wordt genezen en bevrijd. Jezus roept op te geloven. En met de vader van de geesteszieke zeggen en belijden we: 'Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp'.

Samen bidden en zingen we daarom om geloof, dat vrede en gelijkheid werkelijkheid zullen worden!

Ds. Jan Struijk en pastor Carla Roetgerink

ONZE SAMENLEVING:

HOE KOMEN WE VAN NAAST ELKAAR LEVEN TOT MET ELKAAR LEVEN

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie organiseert opnieuw een ontmoetingsavond met de moslimgemeenschap. In 2017 waren ongeveer 25 mensen te gast in het Islamitische Gebedshuis van Groenlo. We werden daar zeer gastvrij ontvangen.

De tweede ontmoetingsavond vindt plaats op donderdag 20 september in de Molenberg in Groenlo, zaal 't Kormelink, aan de Ziekenhuisstraat. U bent vanaf 19.00 uur welkom voor koffie/thee.

Om 19.30 uur zal, in overleg met de moslimgemeenschap van Groenlo, dhr. Saïd Bouharrou een inleiding verzorgen over het thema van de avond. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. De avond zal uiterlijk 22.00 uur afgesloten worden.

Saïd Bouharrou heeft in 2015 de Burgemeester Dalesprijs in ontvangst mogen nemen vanwege zijn uitzonderlijke inzet tegen discriminatie en racisme.

Pax, de interkerkelijke vredesbeweging, heeft hem de titel “bruggenbouwer” verleend voor zijn initiatief om te komen tot een Vredesverklaring van Nijmegen.

Hij is tevens initiatiefnemer van

- Vredesmanifestatie de Dam
- de succesvolle dialoog Joden-Moslims Netwerkclub
- de succesvolle dialoog Christenen-Moslims Netwerkclub
- de Commissie Moskeebesturen Nijmegen
- het Samenwerkingsverband Moskeeën Oost Nederland
- Emancipatie Moskeebesturen

en mede-initiatiefnemer van

- het Convenant Veiligheid Moskeeën Nederland
- de Nederlandse imamopleiding aan de VU

Hij is voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland en als zodanig een vaker gevraagde gast in actualiteitenprogramma's.

Wij verzoeken u zich uiterlijk maandag 17 september aan te melden bij ondergetekende, via telefoonnummer 0544 463045, maar liever via de mail: pjamueller@gmail.com.

*Namens de parochiële commissie Ontmoeting & Inspiratie
Peter Müller*



VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO

15 nov. en 20 dec.

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren

Vrijdag 2 november 2018

J. Hartman, M. van Gessel

Email: echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS

Geboren: Geen

Gedoopt: Op 28 juli: Isabel Feliciano Antonio en Milcah Weri

U kunt zich aanmelden voor het H. Doopsel bij Stefanie Kolkman, contactpersoon van de werkgroep, per tel: 0545 474696 of per mail: doop-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Overleden:

Willemien Leusink - Schreijer

74 jaar

08-07-2018

Openstelling Mariakapel: dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Collecteschema 2018

23 september	Vredescollecte
4 november	Kerstpakkettenactie
17 november	Nationale Jongerencollecte

Collecteopbrengsten en overige giften:

Collectes vieringen totaal:	1.034,00
Week v.d.NL Missionarissen	51,00
Misintenties:	40,00
Boekjes	6,00
Kaarsengeld:	228,00

Kerkbalans 2018:

Toegezegd 2018 totaal	48.394,00
Reeds ontvangen	32.194,00
Nog te ontvangen	16.200,00

Agenda

Ma	29 okt	???	Lezing Leo Fijen	Kerk
----	--------	-----	------------------	------

Pastorale Zorg

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

Centraal Secretariaat St.Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur en
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201



Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

www.stpaulusparochie.nl email: info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen,

tel: 0545 471354 email: secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl

Pastor	Telefoonnummer	Emailadres
H. de Jong	06 12379793	pastoordejong@stpaulusparochie.nl
C. Roetgerink	06 20739564	pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com
C. Peters	06 51036579	c.peters@stpaulusparochie.nl
R. den Hartog	06 57330330	pastor.den.hartog@gmail.com
J. Droste	0544 464663	droste@sintludger.nl

Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

Functie	Naam	Telefoonnummer
Voorzitter	W. Fels de Vrught	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

Contactpersoon voor:

Communie aan huis: Mw. Lies Morkink 0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H. Mattheuskerk