



Van de H. Mattheus - 54e jaargang, nr. 5, 5 september t/m 23 oktober 2019

## **NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD**

De locatieraad is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die bij toerbeurt de Mariakapel willen openen. U opent een week lang 's morgens de kapel en sluit deze 's avonds rond 17.00 uur weer. Wilt u zich op deze manier inzetten voor onze locatie geef u dan op. Bel hiervoor naar 0545472719.

21 september is weer ons jaarlijks Mattheusfeest. Elders in de Echo meer hierover.

Zondag 27 oktober tijdens de viering van 09.00 uur is het koor van de H. Caecilia kerk Neede te gast in onze locatie. Wij hopen dat veel van onze parochianen in deze viering aanwezig zijn.

*Namens de locatieraad Wilhelmine Fels de Vrught.*

## **DE ECHO VINDEN OP DE NIEUWE WEBSITE**

Op 14 juni is de vernieuwde website van de St. Paulusparochie gelanceerd. Op de nieuwe website staat de algemene parochie-

informatie boven de foto en de informatie van de locaties onder die foto. Door op de tabs te klikken opent een menu met meerdere onderwerpen waar u uit kunt kiezen. Door de veranderde structuur zal het voor u in het begin soms even zoeken zijn. Gelukkig biedt de nieuwe website wel een handige zoekfunctie! (rechtsboven) De nieuwe website kunt u ook prima met uw mobiele telefoon en tablet raadplegen. Nieuw is ook de agenda voor activiteiten, rechts op de website.

Ik kreeg van een aantal mensen de vraag, waar vind ik de Echo. U gaat naar de website en klikt op de tab 'Eibergen' en kiest daar 'Over ons' vindt u dan de Echo.

*Namens de locatieraad Wilhelmiën Fels de Vrught*

## **LEVEN IN VERBONDENHEID**

De vakantieperiode is het ideale moment om de balans op te maken. Terugkijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd en vooruitkijken en plannen wat de nieuwe stappen zijn. Pastoraal gezien kijk ik terug op een bewogen jaar. De parochies zijn vol in beweging. We hebben als pastoraal team het nieuwe beleidsplan gepresenteerd en het parochiebestuur het bestuurlijk beleidsplan. Beleid maken is vooruitkijken. Een stip op de horizon zetten om de juiste koers uit te kunnen zetten om daar te komen. Rekening houdend met het snel veranderende kerkelijk landschap.

In het pastorale beleidsplan hebben we een aantal speerpunten aangegeven waar wij als pastores team extra aandacht aan willen besteden. Het betreft de nieuwe evangelisatie, meer huisbezoek en bedevaarten. Wat hebben deze drie met elkaar gemeen.....? Precies verbondenheid.

Verbondenheid is misschien wel een van de grootste thema's uit de Bijbel. Het is God die het verbond met Abraham is aangegaan en hem land, bescherming en nageslacht heeft geschonken. God is het verbond met Noah aangegaan na de zondvloed. En het verbond dat troebel was geworden is hersteld door de dood en verrijzenis van Jezus Christus. In dat nieuwe verbond mogen ook wij als parochianen als mensen, als broeders en zuster in Christus met elkaar verbonden zijn.

We horen en merken dat onze samenleving individualistisch is ingesteld. Vanaf de Verlichting in de 18<sup>e</sup> eeuw tot nu is er een beweging ontstaan waarin onze eigen persoon in het middelpunt staat. Wees regisseur van je eigen leven! Leef zoals jij dat wil! Zijn termen die ik op internet nog wel eens langs zie komen. En natuurlijk is zelfontplooiing natuurlijk goed en nodig maar slaan we er soms niet in door. Gaat het niet ten koste van de ander en ligt egoïsme niet op de loer?

Tegenover het individualisme staat de verbondenheid. Is dat niet een van de krachtigste kenmerken die wij als kerk hebben? De verbondenheid die in de sociale leer, de sociale liefde van de kerk staat beschreven. Deze is vanzelfsprekend gebaseerd op de heilige Schrift. Twee voorbeelden hiervan zijn de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37) en parabel van de verloren zoon of barmhartige vader (Lucas 15: 11-32). Beide parabels heeft Jezus ons gegevens en hebben wij overgeleverd gekregen om een leven te leiden dat op God gericht is. De Heer Uw God dienen en de naaste als jezelf.

Als pastor ga ik wekelijks op huisbezoek en is dit een van de thema's die besproken worden. Eenzaamheid en verdriet zijn onderwerpen die op tafel komen. En juist hier zie ik een opdracht voor onze kerk in de Oost-Achterhoek voor de toekomst. Dat onze kerk een baken mag zijn waar Gods liefde woekert waar we echt naar elkaar omkijken en dat

stapje extra voor elkaar zetten. Dat we de vreugde van het Evangelie mogen uitdragen en vóórleven. En hier is ook het pastorale beleid op gericht. Dat we met vertrouwen de toekomst in gaan. Het Evangelie overdragen in het geven van kinder- en volwassenen catechese. Op huisbezoek gaan bij onze naaste en de zieken. In het vieren van de sacramenten en het “op weg” gaan met elkaar.

En om dit te realiseren zijn de verschillende projecten opgestart die we nu gaan uitwerken. Er staan verschillende bedevaarten gepland. Naar Banneux, Kevelaer en Rome waar we pelgrims in verbondenheid met elkaar kunnen optrekken en op de eerste zondag van de Advent start het jaar van de Eucharistie. De pastorale brief over de Eucharistie als “kloppend hart van het geloofsleven” is inmiddels over de locaties verspreid. Naar aanleiding van dit schrijven zullen er ook nieuwe initiatieven worden gestart.

Leven in verbondenheid met God en Zijn kerk en met elkaar. Dat we het zout der aarde mogen zijn. Dat wens ik ons van harte toe.

*Pastor R. den Hartog*

## **VOEDSELBANK**

Afgelopen maanden hebben we diverse houdbare producten van de inzameling achter in de kerk naar de Huve gebracht. Vandaar uit gaan deze met het busje van de Voedselbank Oost-Achterhoek weer mee naar Lichtenvoorde. En daar worden ze toegevoegd aan de voedselpakketten, die daar wekelijks gemaakt worden. Ook in Eibergen worden nog elke week voedselpakketten uitgereikt aan momenteel 24 huishoudens.

In week 34 heb ik ook € 104,50 over kunnen maken naar de Voedselbank. Dit zijn financiële giften uit het mandje in de krat op de

communiebank achter in onze kerk. Elke keer als er een viering is staat de krat er.

Hartelijk dank voor uw giften namens alle mensen, die noodgedwongen van deze pakketten gebruik moeten maken.

*Ria en Luco Post*

## **COLLECTEPROJECT MEERGAARDEN**

De collecteopbrengst in de oecumenische vieringen van de Meergaarden van het afgelopen jaar is ten goede gekomen aan het werk van de stichting Diyo Nepal en gaat naar projecten voor de lokale bevolking, met name oudere mensen.

In de dienst van 14 juli heeft mevrouw Bennink, voor deze stichting de geweldige collecteopbrengst van de Meergaarden van € 2.143,- in ontvangst mogen nemen uit handen van mevrouw Helmers.

Mevrouw Bennink is bestuurslid van de stichting en moeder van Ilse Bennink die in Nepal handen en voeten geeft aan het werk.



Het nieuwe collecte- project 2019-2020 is bestemd voor de hospice Haaksbergen van Buurtzorg. Deze de boerderij heeft 8 kamers voor mensen die terminaal zijn en daar passende zorg en geborgenheid kunnen krijgen.

*Werkgroep de Meergaarden*

## **1<sup>E</sup> HEILIGE COMMUNIE**

In mei 2020 vindt weer de 1<sup>e</sup> Heilige Communie plaats in de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie. Het voorbereidingstraject start in januari 2020.

De eerste algemene ouderavonden zijn op:

Op dinsdag 8 oktober in de Calixtusbasiliek in Groenlo van 20.00 tot 21.30 uur, Nieuwstad 12 voor de St. Paulusparochie.

Op donderdag 10 oktober in de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde van 19.30 tot 21.00 uur, Rapenburgsestraat 23 voor de St. Ludgerparochie.

Indien u niet kunt op de datum in uw eigen parochie, kunt u ook naar de bijeenkomst in de andere parochie gaan.

U dient zich vóór 15 oktober aan te melden voor de 1<sup>e</sup> Heilige Communie.

Voor vragen kunt u bellen met het centraal secretariaat: 0544-464663

Of mailen naar: [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl)

*Secretariaat St. Paulusparochie en St.Ludgerparochie*

## ACTIVITEITEN ZIJ ACTIEF AFDELING EIBERGEN



### Fietstocht Zij Actief

Donderdag 12 September openen we het seizoen weer met een fietstocht.

We fietsen via een mooie route naar Meddo. Daar bezoeken we tuincentrum Wenninkhof. We krijgen er een presentatie en rondleiding. Daarna gaan we naar café Spiekerman voor koffie met gebak. Op de terugweg pakken we nog een terrasje voor een drankje en een hapje bij café Grenszicht in de Holterhoek. Wel even voor uzelf een broodje meenemen voor onderweg. Wij zorgen voor drinken. Wij hopen op goed weer.

Vertrek (Let op gewijzigde tijd!) 10:30 uur bij de Pickerhal.

Bij slecht weer gaan we met auto's en vertrekken we om 12.45 uur. Als u mee wilt en niet kunt fietsen, meldt dit, dan kunnen we iets regelen.

Kosten voor deze middag: € 15.00.

Opgave bij: Joke Bauhuis tel: 0545474317

Henny Hobelman tel: 0622817238 na 18:00 uur 0545 471440.

Reiscommissie Zij Actief

Dinsdagavond 17 september 20.00 uur bij De Klok.

Anneke Schep uit Raalte vertelt op humoristische wijze over het leven van pensionado's en specifiek over haar eigen belevenissen als oudere. Weg met die geraniums! Vrolijke verhalen, grappige columns en allerlei verschillende activiteiten. Een interactieve avond voor jong en oud!

Neem gerust een introduc e mee.

Zaterdag 5 oktober wandeldag in Zevenaar

Zij Actief van Zevenaar organiseert dit jaar de Provinciale wandeldag. We hebben helaas nu nog geen programma mogen ontvangen. Komt dus nadere info over.

Woensdagmiddag 23 oktober naar de winkel van Eichenwald in Neede. We gaan een middagje gezellig winkelen bij de modezaak Eichenwald in Neede. We krijgen uitleg over de nieuwe najaars/wintermode en natuurlijk ook de mogelijkheid zelf iets leuks te kopen.

Koffie en thee met wat lekkers krijgen we aangeboden.

We vertrekken om 2 uur met de fiets vanaf de Pickerhal. Bij slecht weer of als u niet kunt fietsen gaan we met de auto.

Wel graag 2 weken van tevoren opgeven bij het bestuur of je meegaat, zodat de winkel daar rekening mee kan houden.

*Bestuur Zij Actief Eibergen*

## **VERSCHIJNINGSDATA VAN DE ECHO 2019**

24 oktober, 12 december

Kopij voor de volgende Echo uiterlijk inleveren voor

Vrijdag 11 oktober

J. Hartman, T. Klein Tuente, M. van Gessel

Email: [echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:echo-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)



## PROGRAMMA KBO EIBERGEN 2019 - 2020



Elke laatste donderdag van de maand  
bij De Klok 14.00 -16.30 uur

Hier volgt het programma van de KBO voor het seizoen 2019 - 2020.  
We zijn er weer in geslaagd om een gevarieerd programma te presenteren.

Hebt u interesse om deel te nemen? Dat kan!! Voor een bedrag van € 30,00 per persoon kunt u lid worden van de KBO.

Hebt u vragen, neem dan contact op met één van onze bestuursleden.

Donderdag 29 augustus:	spelletjesmiddag/bingo
Woensdag 18 september:	samen met PCOB-broodmaaltijd, 16.30 uur bij de Huve
Donderdag 3 oktober:	extra middag voor alleengaanden. Week van eenzaamheid.
Donderdag 31 oktober:	Waterschap samen met PCOB
Vrijdag 22 november:	Bezoek Intratuin Lochem 9.30 uur tot 13.00 uur.
Donderdag 28 november:	Huub Scharenborg: jacht
Donderdag 19 december:	kerstviering Simon.
Donderdag 30 januari:	jaarvergadering met borrel, 3 keer bingo
Donderdag 27 februari:	Frieda van Enk liedjes met amusementquiz.
Donderdag 26 maart:	Derk Jan ten Hoopen, verhalen van een huisarts.
Donderdag 30 april:	Kunst en Kitsch, schatgraven TV Gelderland. Gezamenlijke middag met PCOB
Donderdag 28 mei:	Afsluiting, blijft nog een verrassing

Elke 2<sup>e</sup> donderdag van de maand kunt u met de KBO wandelen. Start 9.30 uur vanaf onze kerk en de wandeling duurt ongeveer een uur. Elke 3<sup>e</sup> woensdag heeft de PCOB een bijeenkomst in de Huve, start 14.30 uur. Ook leden van de KBO kunnen naar deze bijeenkomsten.

We wensen iedereen een fijn en gezond 2019 - 2020 toe.

*Clara Baks, Els Wantia, Marga Nagelmaeker,  
Ans Kupper en Hans van Loosen*

## **MARIA IN DE RELIGIEUZE KUNST**

Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie op dinsdag 22 oktober een avond in de H. Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur.



Mgr. drs. Herman Woorts, zal het hele leven van Maria belichten zoals dat verbeeld is in christelijke kunst vanaf de 3e eeuw tot heden, met voorbeelden uit het Westen en Oosten. Tevens zal hij ingaan op haar rol als beeld van de Kerk. Tenslotte zal hij aandacht besteden aan een aantal bedevaartplaatsen rond Maria, o.a. Lourdes en Kevelaer.



Naast zijn werk als hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht doceert hij aan priester- en diakenopleidingen het vak 'Christelijke kunst en iconografie'.

*Secretariaat St. Paulusparochie, Peter Muller*









## UITNODIGING MATTHEUSFEEST

Zaterdag 21 september om 19.00 uur vieren we weer ons jaarlijks Mattheusfeest. Pastoor de Jong zal voorgaan in deze viering en al onze koren zorgen samen voor de zang. De locatieraad nodigt u uit om samen met ons dit feest te vieren. Na de viering is er gelegenheid om gezellig samen te zijn in de Mariakapel. Er is een kopje koffie/thee met wat lekkers en een hapje en een drankje.

Komt u ook? Wilt u dan onderstaande strookje ingevuld inleveren bij het secretariaat van de Mattheuslocatie of u kunt u opgeven via de mail, [secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl).

Wij weten dan op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

-----

Ik/wij komen 21-09-2019 op het Mattheusfeest.

NAAM:

AANTAL PERSONEN:

TELEFOONNUMMER:

Tot ziens op 21 september!

*De locatieraad*

## LEZING OVER THOMAS MERTON

De commissie Ontmoeting & Inspiratie nodigt u in de vredesweek uit voor een boeiende avond over Thomas Merton.

Thomas Merton (1915-1968) trad na een bewogen jeugd en studietijd in 1941 in bij de trappistenabdij van Gethsemani in Kentucky. Zijn in 1949 verschenen autobiografie, *Lousteringsberg*, werd een bestseller, waarna nog tientallen boeken volgden. In veel van die boeken gaat hij op zoek naar verinnerlijking. Daarbij begint hij bij de eigen christelijke traditie, maar laat zich ook inspireren door de wijsheid van andere tradities. Die kent hij niet alleen uit boeken, maar ook door zijn zeer uitgebreide correspondentie met geestelijke leiders van andere religies: oosters orthodoxen, joden, soefi's, hindoes en boeddhisten. Hierdoor is hij een pionier geworden op het gebied van de interreligieuze dialoog. Zijn kritiek op de consumptiemaatschappij, zijn steun aan de vredesbeweging en zijn verzet tegen de Vietnamoorlog, werden hem niet door iedereen in dank afgenomen.

De eerlijke en open manier waarop hij zijn zoektocht naar verdieping beschrijft, is nog steeds voor velen een wegwijzer. In 2015 zei paus Franciscus in zijn rede voor het Amerikaanse Congres over hem: "Hij was een man van dialoog, iemand die zich inzette voor de vrede tussen volkeren en religies. Hij blijft een bron van spirituele inspiratie en een gids voor velen." In zijn dagboek schreef Merton: "Er is maar één manier om vrede te vinden: je ermee verzoenen dat je bent wie je bent, ook al is het niet bijzonder indrukwekkend wat je bent! God heeft zijn eigen plan om van jou iets anders te maken en meestal ben je te dom om dat plan te begrijpen."

De avond wordt ingeleid door Willy Eurlings, historicus. Na zijn inleiding en een korte pauze zullen wij met elkaar in gesprek gaan a.h.v. een tekst van Thomas Merton. Willy Eurlings is voorzitter van de Mertonvrienden, een Vlaams-Nederlands genootschap dat Merton in ons taalgebied onder de aandacht wil brengen. Hij heeft meegewerkt



aan de vertaling van Mertons *New Seeds of Contemplation: Zaden van contemplatie* (2015), vertaalde Jim Forests biografie van Merton: *Leven met wijsheid* (2018) en stelde onlangs met Dirk Doms een boekje samen met voor elke dag een korte Mertontekst: *We zijn al één* (2018). De avond vindt plaats op maandag 23 september om 19.30 uur in het Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lieveelde. V.a. 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie/thee. De entree is gratis, een vrijwillige gift na afloop wordt op prijs gesteld.

*Secretariaat St.Paulusparochie, Peter Muller*

## **ELIA IN EEN NIEUW LICHT**

### Moderne kunst en verhalen over Elia

De verhalen over de profeet Elia fascineren door hun onwaarschijnlijkheid: een raaf voedt Elia in een droge beek, meelpot en oliekruik van de weduwe raken niet leeg, een dood kind wordt tot leven gewekt, koning en koningin staan lijnrecht tegenover de profeet, de profeet triomfeert over de tegenstanders en zit vervolgens vol vertwijfeling in de woestijn, Elia ontmoet zelfs de Eeuwige... In de sprookjesachtige verhalen schuilen diepere lagen, op persoonlijk, gelovig en maatschappelijk vlak. Vooral religieuze en sociale kritiek vallen op. Het oude lied van macht en tegenkracht klinkt herkenbaar in



onze oren. De verhalen van Elia vragen om uitdieping en meditatie, ze leveren tegelijkertijd uitdagende gespreksstof.

Vooraf aan de tekstlezing kijken we naar hedendaagse kunst, die eigen zeggingskracht heeft. De kunstwerken zijn associatief gekozen bij de Eliaverhalen. Vanuit het kijken naar en gesprek over het kunstwerk, is het spannend om te zien hoe de kunst zich verhoudt tot de tekst.

Als kijker, lezer, leerling ben je altijd ook zelf in het geding.

Je hoeft niet thuis te zijn in de Bijbelse verhalen of moderne kunst, belangrijk is een open geest, om je te verdiepen en te laten verrassen.

Praktische gegevens:

De cursus vindt op de volgende donderdagavonden in het parochiesecretariaat van de St. Paulus- en St. Ludgerparochie Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo plaats:

31 oktober - 21 november - 12 december- 23 januari- 12 februari- 12 maart; telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur.

De kosten voor alle avonden bedragen samen € 30, op de eerste avond te voldoen. De begeleiding is in handen van Carla Roetgerink, pastoraal werker.

Aanmelden uiterlijk vrijdag 11 oktober bij de commissie Ontmoeting & Inspiratie: Peter Müller (0544 463045 of [pjamueller@gmail.com](mailto:pjamueller@gmail.com)).  
Afbeelding voorzijde: Marc Chagall, Elia, 1981, Fenster zu Sankt Stephan, Mainz.

*Secretariaat St. Paulusparochie, Peter Muller*

## **DE MOEITE WAARD!**

De heilige Geest is het voedsel om het werk vol te houden.

Wanneer ik dit schrijf ligt het feest van Maria Hemelvaart (15 augustus) en Maria Geboorte (8 september) nog voor ons, terwijl u dit leest in de Mariamaand Oktober. De maand van de Rozenkrans, een steeds repeterend gebed.

De heetste zomer ooit hebben we achter ons gelaten en we gaan een nieuw werkseizoen en een nieuw kerkelijk jaar tegemoet. Dit wordt een speciaal kerkelijk jaar omdat kardinaal Eijk het ‘Jaar van de Eucharistie’ heeft aangekondigd, dat begint op de Eerste Advent en zal duren tot Christus Koning 2020. Daarover leest u in volgende pastorale berichten meer. Het is een uitstekende gelegenheid om over ons geloven nog eens extra na te denken en te beschouwen vanuit verschillende aspecten met Christus in het centrum. De pastorale brief ‘kloppend hart van het geloofsleven’ die hierbij is uitgegeven als een klein wit boekje, is over de locaties verspreid en ligt achter in de kerken om mee te nemen en thuis te lezen.

Terugblikkend op het afgelopen werkjaar kunnen we blij zijn met de jongeren die hebben deelgenomen aan de Sacramenten en de voorbereiding daarop voor Doopsel, Communie en Vormsel. Hoewel de aantallen landelijk teruglopen, mogen we ons hier nog steeds verheugen in mooie aantallen, juist doordat we samenwerken in de parochies en zodoende een kleinere groep ouders die steeds bewuster een keuze maken tot deelname, samenbrengen. Daarin ligt een diepere motivatie om met de kinderen meer te leren en te ervaren van ons zo rijke geloof. Ook zijn er ieder jaar opnieuw volwassenen die katholiek willen worden en opgenomen in de kerk door de drie bovengenoemde initiatiesacramenten. Daar zijn we blij mee. We verheugen ons in voldoende belangstelling voor de diverse geloofscursussen en bijeenkomsten. Ook dit jaar start de cursus ‘Kunst en Inspiratie’ opnieuw. Deze ronde laten we ons licht schijnen op de grote profeet

Elia. Hij die samen met Mozes aanwezig was op de berg Thabor tijdens de gedaanteverandering van de Heer. Het evangelie dat we jaarlijks twee keer lezen in de kerk: 40 dagen voor Kruisverheffing op 14 september en in de 40-dagentijd voor Pasen op de tweede zondag van de vasten. Dwars door lijden en dood heen, zijn er momenten van verheerlijking en licht, zoals in ieder leven.

Het leven is een kringloop van zaken die jaarlijks terugkeren en waaruit we steeds opnieuw energie en levensvreugde mogen putten. Hiermee om te gaan vraagt van ons een soort levenskunst. Als je teveel vasthoudt aan bepaalde dingen, dan kun je belangrijker dingen uit het oog verliezen, vaak ongemerkt. En het gaat dan over allerlei zaken en verhoudingen als ook over materiële dingen. De ware levenskunst vraagt dat je soms bepaalde dingen moet loslaten om belangrijker zaken te behouden.

Het evangelie geeft ons daartoe in een driejarige cyclus, de zogenaamde liturgische jaren A, B en C, steeds opnieuw handvaten. Het vele werk en de vele zaken die ons bezighouden in ons persoonlijk leven hoeven we niet alleen te volbrengen. Om met Moeder Teresa te spreken: ‘de heilige Geest is het voedsel om het werk vol te houden’. Ook voor de voortgang in de kerk en onze parochies geldt dat, wanneer we bijzonder geconfronteerd worden met krimp, tegenslagen en kerksluitingen.

De rest van deze tekst is terug te vinden op de website bij Eibergen > Mededelingen.

*C. Roetgerink, pastoraal werkster*

## WAT IS EEN ROZENKRANS? (VOOR DE KINDEREN)

Een rozenkrans is een ketting met kraaltjes, dat als hulp gebruikt wordt bij het rozenkransgebed. Dit gebed is bijzonder: terwijl je bij elk kraaltje een Onze Vader of Wees Gegroet Maria bidt, denk je na over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Wat deden zij toen? Wat betekent het voor jou nu? Steeds kun je nieuwe dingen ontdekken als je leest wat er in de Bijbel over geschreven staat of kijkt naar tekeningen over die gebeurtenissen.



Waarom heet het een rozenkrans?

Heb je wel eens bloemen geplukt voor je moeder? En was ze er blij mee? Elke keer dat je een Wees Gegroet Maria bidt, is dat voor Maria als een mooie roos die je haar geeft. Bidden om Maria blij te maken. Stel je eens voor dat je bij alle kleine kraaltjes van de rozenkransketting een Weesgegroet bidt. Wat een prachtige krans van rozen wordt dat voor Maria!

Maar net als bij jouw moeder: het gaat er niet om hoe groot je boeket is, maar dat je het geeft om te laten zien dat je haar lief vindt.

Waarom de rozenkrans bidden?

Het rozenkransgebed wordt al honderden jaren gebeden.

Vele pausen hebben het aangeraden. Nog belangrijker is dat Maria zelf gevraagd heeft dat wij dit vaak bidden. In 1917 tijdens de oorlog vroeg Maria aan drie herderskinderen in Fatima (in Portugal) om dit elke dag te doen. Ook in Zuid-Frankrijk in Lourdes, is Maria



verschenen, bijvoorbeeld aan een jong meisje Bernadette Soubirous op 11 februari 1858. De oproep van Maria om in Lourdes te blijven komen om te bidden wordt nog steeds gehoord! Heel veel mensen gaan per jaar naar de verschillende plaatsen waar Maria zich heeft laten zien.

Iets voor kinderen?

Maria heeft bij haar verschijningen, zoals in Fatima en Lourdes, aan kinderen gevraagd om de rozenkrans te bidden. Zo leren kinderen ook Jezus, de Zoon van God, beter kennen. Alle kinderen die Maria hebben gezien luisterden naar Maria en gingen bidden. Jij toch ook?

Bidden met Maria

God had Maria uitgekozen om de Moeder van zijn Zoon Jezus te worden. Toen Jezus aan het kruis hing, vroeg Hij haar om Moeder te zijn voor alle mensen. Nu is zij in de hemel heel dicht bij God. God luistert graag naar haar. Je mag Maria altijd vragen jouw gebeden bij God te brengen. Maria is jouw Moeder in de hemel. Zij houdt heel veel van jou. Zij vindt het fijn als jij voor andere kinderen wil bidden.

Hoe bid je de rozenkrans?

Hiervoor is een speciale webpagina waarmee je stap voor stap de rozenkrans kunt bidden. Automatisch worden de juiste Geheimen gekozen bij de dag en de juiste plaatjes getoond. Door steeds op ‘volgende’ te klikken bid je heel eenvoudig de rozenkrans! Vraag papa of mama te helpen en klik op

<https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/rozenkransgebed/>

..... en je kunt online de Rozenkrans bidden.

## **LOCATIE KRONIEK H. MATTHEUS**

### **Geboren:**

De geboorte van een kind is steeds opnieuw een wonder  
Maar een broertje en zusje tegelijk dat is wel heel bijzonder.

Op 16 mei zijn geboren: Emma en Joep.

Ouders: Gerjan en Teunette Teselink-Havelaar en de trotse broer Guus

### **Gedoopt: Geen**

### **Overleden:**

Geen

**Openstelling Mariakapel:** dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.

### **Collecteschema 2019**

19/20 oktober

Missiezondag

### **Collecteopbrengsten en overige giften:**

#### **Kerkbalans 2019:**

Toegezegd 2019 totaal € 47.372,90

Reeds ontvangen € 43.398,40

Nog te ontvangen € 3.974,50

### **Pastorale Zorg**

Voor dringende pastorale zorg kunt u dagelijks telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 19017292

## Centraal Secretariaat St.Paulusparochie

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo

Bereikbaar: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur  
en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Email: [secretariaat@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat@stpaulusparochie.nl) tel. 0544 464663

Uitvaart telefoon 06 24855201



## Locatie Eibergen: H. Mattheuskerk

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen, telefoon: 0545 471354

[www.stpaulusparochie.nl](http://www.stpaulusparochie.nl) email: [info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:info-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

## Locale aangelegenheden

Het secretariaat is vrijdag tussen 13.30 en 15.00 uur geopend voor diverse vragen in het Mattheus-centrum Grotestraat 88, 7151 BE, Eibergen,

tel:0545 471354 email: [secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl](mailto:secretariaat-rkmattheus@stpaulusparochie.nl)

<b>Pastor</b>	<b>Telefoonnummer</b>	<b>Emailadres</b>
H. de Jong	06 12379793	<a href="mailto:pastoordejong@stpaulusparochie.nl">pastoordejong@stpaulusparochie.nl</a>
C. Roetgerink	06 20739564	<a href="mailto:pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com">pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com</a>
C. Peters	06 51036579	<a href="mailto:c.peters@stpaulusparochie.nl">c.peters@stpaulusparochie.nl</a>
R. den Hartog	06 57330330	<a href="mailto:pastor.den.hartog@gmail.com">pastor.den.hartog@gmail.com</a>

## Locatieraadleden (dagelijks bestuur)

<b>Functie</b>	<b>Naam</b>	<b>Telefoonnummer</b>
Voorzitter	W. Fels de Vrught	0545 472719
Secretaris	A. Schröer van Mast	0545 473830
Budgethouder	Ton Steintjes	

## Contactpersoon voor:

Communie aan huis: Mw. Lies Mokkink      0544 463243

NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. (Parochie) H. Mattheus Eibergen

NL76 RABO 0119 5807 72 t.n.v. (Parochiële) Caritas Instelling st. Paulus

NL58 RABO 0316 4100 04 t.n.v. Kerkbalans H. Mattheuskerk