

Beste mede-parochiaan,

In de parochie staan we aan het begin van veel veranderingen. Onze Caeciliakerk zal op termijn (uiterlijk 2026) gaan sluiten. Voor velen van ons betekent dit een tijd van nostalgisch achteromkijken. Herinneringen aan tijden toen de kerk nog volop in gebruik was. Herinneringen aan belangrijke persoonlijke gebeurtenissen die we in onze Caeciliakerk mochten mee maken als doop, Eerste Communie, Vormsel, trouwen, of een laatste afscheid van een dierbare.



We zeggen dan "Die tijd is geweest".

Dat klopt, maar als het ons gegeven is hebben we nog zeeën van tijd over.

Tijd om ons te bezinnen op de toekomst.

Een tijd om te zien dat het niet zo donker is als we denken.

Tijd om in te zien en te vertrouwen dat ons geloof niet stopt bij het sluiten van het kerkgebouw.

Tijd om ons welkom te voelen bij en vertrouwd te worden met onze buurtlocaties die hun deuren en harten voor ons open willen zetten.

Tijd om te ervaren dat God met ons mee trekt, waar we ook samen komen, in welke kerk dan ook.

Tijd om te ontmoeten, grenzen te laten verdwijnen en te ervaren dat we allemaal samenkomen en elkaar vast mogen houden in naam van die Ene God, onze Heer die het werk van zijn handen nooit verloren laat gaan.

Op 8 oktober 2018, toen nog niet bekend was hoe onze toekomst er uit zou zien, hebben we als locatieraad en pastoraatsgroep onze zorgen gedeeld met de Needse parochianen. Deze avond kreeg op 14 januari een vervolg. We merkten hoe belangrijk met is om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven en om zo samen nieuwe wegen te zoeken.

Laten we niet vergeten dat onze Caeciliakerk nog niet gesloten is. Er zijn nog steeds vieringen waarin leden van het pastoraal team of vrijwilligers van de werkgroep Vieringen voorgaan. En als kerk doen we meer dan alleen vieren. Omzien naar onze naasten is een belangrijke diaconale taak van de kerk. Waar nodig worden activiteiten (zoals de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel) samen met andere locaties gedaan.

Veel werk wordt verzet door vrijwilligers. Toch zijn bepaalde kosten onvermijdbaar. We hebben het dan over personeelskosten (pastores, organisten en dirigenten), verwarming, verlichting, onderhoud aan kerk en kerkhof, misboekjes, het parochieblad Binding en vele ander zaken.

Om dit te kunnen blijven bekostigen hebben wij uw financiële hulp hard nodig. Daarom benaderen we u voor de Actie Kerkbalans 2019.

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw financiële steun.

Met hartelijke groet,

Fons Kox, voorzitter locatieraad H. Caecilia Neede

Geef  
voor  
je kerk

## Steun de Actie Kerkbalans 2019: Moed en vertrouwen!

Ontwikkelingen in het kerkelijk landschap vragen om een reactie binnen de zeven geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het beeld van de vitaliteit geeft namelijk reden tot grote zorgen. Door een terugloop van kerkgangers, deelname aan sacramenten, activiteiten én een kleiner wordend pastoraal team, dat werkt voor de zestien geloofsgemeenschappen die de St. Paulusparochie en de St. Ludgerparochie (Lichtenvoorde e.o.) samen hebben, heeft het parochiebestuur besloten om vier van de zeven kerken uiterlijk 1 januari 2026 aan de eredienst te onttrekken. Het betreft Lieveelde, Neede, Rietmolen en Rekken. Dat is een zeer moeilijk en pijnlijk besluit, maar de realiteit vraagt om aanpassing van onze organisatie. De kerken van Groenlo, Beltrum en Eibergen behouden hun liturgische functie.

Het parochiebestuur en het pastorale team zullen alle locatieraden en de geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk begeleiden in dit proces. Dat is belangrijk, want een kerkgebouw kan in de toekomst worden gesloten, maar in de gemeenschappen blijven gelovige mensen wonen. Met elke locatieraad gaan we daarom

op zoek naar draagkracht en denken na over de vraag 'wat en hoe er lokaal vorm en inhoud gegeven kan worden aan de pastorale nabijheid'. Dat is nieuw voor ons allemaal en die veranderingen kosten tijd. Die tijd nemen en hebben we. De komende jaren zijn zeer belangrijk voor elke geloofsgemeenschap om over de toekomst en over eigen mogelijkheden daarbinnen na te denken.

Daarnaast gaan vele pastorale en liturgische activiteiten gewoon door. Naast de kosten voor het kerkgebouw, blijft ook het pastorale programma uitgevoerd worden.

Daarom is en blijft uw financiële bijdrage aan uw geloofsgemeenschap noodzakelijk!

Wij willen benadrukken dat uw bijdrage ten goede komt aan uw eigen lokale geloofsgemeenschap en verzoeken u met klem om – ook in de huidige situatie – uw geloofsgemeenschap te blijven steunen!

Wij vertrouwen op uw medewerking.

Namens het bestuur van de St. Paulusparochie,  
Pastoor H.A.M. de Jong

## Begroting 2019 en resultaten 2015-2017

### Locatie H. Caecilia in Neede

	Begroting 2019	Resultaat 2017	Resultaat 2016	Resultaat 2015
<b>LASTEN</b>				
Kosten onroerend goed	14.567	14.979	20.278	21.693
Personeelskosten	23.881	40.126	36.126	45.756
Kosten eredienst	3.095	2.956	3.286	3.098
Kosten pastoraal	1.302	800	1.358	785
Verplichte en vrijwillige bijdragen	8.675	9.628	8.038	9.917
Beheerskosten	6.128	3.844	4.618	5.872
Incidentele lasten	1.871			
Totaal lasten (L)	59.519	72.333	73.704	87.121
<b>BATEN</b>				
Bijdragen parochianen	49.200	55.535	56.032	58.278
Incidentele baten				
Begraafplaats baten	1.850	1.846	1.930	1.708
Totaal baten (B)	51.050	57.381	57.962	59.986
<b>SALDO EXPLOITATIE (B-L)</b>	<b>- 8.469</b>	<b>- 14.952</b>	<b>-15.742</b>	<b>-27.135</b>
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>				
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen	13.000	17.000	12.993	11.835
Begraafplaats overige kosten	110	109	975	70
Financiële lasten	295	229	380	418
Saldo Financiële Baten en Lasten (F)	12.595	16.662	13.588	11.487
<b>RESULTAAT BOEKJAAR (B-L+F)</b>	<b>4.126</b>	<b>1.710</b>	<b>-2.154</b>	<b>-15.648</b>

Het doel van de jaarlijkse Actie Kerkbalans is geld inzamelen voor het werk van onze geloofsgemeenschap in Neede. Hierboven kunt u zien u waar uw bijdrage aan besteed wordt.

De kerk ontvangt geen subsidie van de overheid, vanuit Utrecht of Rome. Wij zijn dus financieel erg afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de Needse parochianen.

Uw gift verdwijnt niet in de grote "pot" van de St. Paulusparochie, maar is voor onze Needse locatie. De locatie Neede is verantwoordelijk voor haar eigen financiën.

Er bestaat geen richtlijn voor het geven van een kerkbijdrage. Dit komt uit het hart. Iedereen geeft naar zijn/haar eigen draagkracht.